

# De Evangelist

nummer

# 5

23<sup>e</sup> jaargang | November 2024

Uitgave van Deputaatschap Evangelisatie  
van de Gereformeerde Gemeenten



Persoonlijk

## Belijdenis in Tilburg

Vanuit het werkveld

## Op vakantie naar de post in Ljouwert

Column

## Alles gezegd?

ACHTER DE HOVEN  
hét inloophuis van Ljouwert!

EVGG

EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

**Op de voorpagina:**

Marktevangelsing in  
Leeuwarden  
Zie pagina 22 en 23

## Inhoudsopgave

- 4**      **Snippers**
- 6**      **Club in beeld**
- 7**      **Kanttekening**  
Zondig, of anders?
- 8**      **Reportage**  
'Eerst contact, dan komt het gesprek over de Bijbel vanzelf
- 11**     **Column**  
Bijbelkennis
- 12**     **Persoonlijk**  
Belijdenis in Tilburg
- 14**     **Financiën**
- 16**     **Evangelichtjes**
- 18**     **Nieuwe materialen**  
Kerst 2024
- 19**     **Column**  
Alles gezegd?
- 20**     **Aanknopingspunt**  
Individualisering – 'Kijk mij!'
- 22**     **Vanuit het werkveld**  
Op vakantie naar de post in Ljouwert
- 24**     **Vrijwilliger in beeld**



Club in beeld

## Fotoreportage Dordrecht Vakantiebijbelclub

6



18



8

## Colofon

De Evangelist is een uitgave van Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten en wordt verspreid via de plaatselijke kerkeraden. Abonneren? Kijk op [evgg.nl/evangelist](http://evgg.nl/evangelist). Voor alle aankondigingen in dit magazine geldt: Deo volente.

Redactie: C. Klasse, G. Geijtenbeek, C.W. Hoogendoorn (eindredacteur), C.T.M. van Horssen-Meijer, ds. M. Joosee (hoofdredeacteur), L. Kooijman-van Es, L. Vogelaar  
Contact: [redactieDE@evgg.nl](mailto:redactieDE@evgg.nl)

Concept en vormgeving: BladenMakers  
Productie en logistiek: Tinto Media  
Oplage: ca. 35.000  
Kosten: ca. € 4,00 per jaargang, bij postbezorging ca. € 7,00  
ISSN: 1571-1315

**EVGG**  
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden  
085-0645280  
[info@evgg.nl](mailto:info@evgg.nl)  
[evgg.nl](http://evgg.nl)

**Giften**  
NL571INGB0000628912 t.n.v. Deputaatschap Evangelisatie te Woerden. EVGG valt als onderdeel van de Gereformeerde Gemeenten onder ANBI-groepsbeschikking met RSIN 820967257. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over giften en nalatenschappen op [evgg.nl/steunen](http://evgg.nl/steunen).

**Bijbelcentrum**  
Onze materialen verwijzen naar [bijbelcentrum.nl](http://bijbelcentrum.nl) en [onlinebijbelcursus.nl](http://onlinebijbelcursus.nl). Hier is informatie over de Bijbel en het christelijk geloof te vinden.



## Even iets anders...

Gijsbert Geijtenbeek



**H**et is november. Altijd een soort tussenmaand.

De laatste vakantiebijbelclubs waren in oktober. De kerstperiode ligt voor. In deze De Evangelist gaat het op de pagina's 6, 16 en 17 al over het kerstfeest. Dat lijkt een beetje vroeg, maar zo zorgen we ervoor dat iedereen tijdig over de materialen kan beschikken die bij de gelegenheid passen.

Zoals onlangs rond 31 oktober. De dag waarop dat andere 'feest' de Hervormingsdag tegenwoordig soms overschaduwde. Wat fijn dat zoveel mensen ons Halloween materiaal wisten te vinden!

Evangelisatie begint immers steeds vaker in de eigen straat. Niet door de hele dogmatiek - hoe waardevol die ook is - in één ontmoeting op je naaste uit te storten (pagina 19). Maar door eenvoudig op het Licht te wijzen, midden in de duisternis. Die opdracht kreeg die man in Markus 5:19 al: 'Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft.' Kwam het er dit jaar niet van? Misschien dan volgend jaar, want wij gaan graag door met ons werk.

Daarvoor hebben we uw hulp trouwens wel nodig. Ons werk is zó divers, dat het soms lastig is om de kosten en baten in balans te brengen. Als we terugzien past verwondering: vaak kon de penningmeester in december weer positief afsluiten. Niet zelden door een grote gift van een ondernemer of een deel van een erfenis wat ons bij testament werd toebedeeld. En door die éne euro die u of jij nog net kon missen. We mogen de goede hand van de Heere erin zien! Toch zoeken we naar een sluitende begroting voor 2025.



Op pagina 14 en 15 staat waar onze euro's blijven. Toegegeven: het is een net iets andere vraag dan we gewend zijn. Maar helpt u, help jij ook zó mee om de boodschap van het Evangelie te verspreiden?

En de wereld gaat voorbij,  
en haar begeerlijkheid;  
maar die den wil van  
God doet, blijft in der  
eeuwigheid.

Johannes 2:17

# Snippers



## Barbecue in Charlois

Om vooral ook nieuwe bezoekers uit de wijk Rotterdam-Charlois over de drempel te krijgen, hield Inloop- en Bijbelhuis 'In de Gouwstraat' een barbecuemiddag op zaterdag 21 september. Deze buurt-bbq is samen met ondernemers uit de buurt georganiseerd. Foldertjes, berichtjes en een filmpje waarin slager/bakker Mevlana ook een rol speelt, zorgden voor genoeg publiciteit. In twee uur tijd stapten zo'n 100 gasten onze zeer royale tuin binnen en telden we vele nieuwe gezichten.

## Zoeken naar de schat

Wilhelm en Amélie hebben recent samen een schatzoekersspel voor de buurt georganiseerd in Oosterend. Als bedankje kregen alle buurtbewoners een Evangelie en alle kinderen een Bijbelse kleurplaat. Ook hielden ze een verkoping voor hun huis; de opbrengst is voor het evangelisatiewerk. Bedankt, Wilhelm en Amélie!



## De kinderbijbel in Madagaskar

Catherine Bregman uit Rijssen is recent afgereisd naar Madagaskar voor het project Hosanna (evangelisatie van de familie Van Holst uit Rijssen). De mensen op het eiland Madagaskar (ten oosten van Afrika) weten nauwelijks iets of zelfs niets van de Bijbel. Catherine heeft de kinderbijbel van Jos Kardol meegenomen: 'De Boodschap van God'. Een Nederlandse en Engelse versie. De kinderbijbel is intensief gebruikt en ruim duizend kinderen mochten het Evangelie horen.

## Ver weg & dichtbij

Lees je mee? Op 28 november verschijnt het jongerenblad Daniël weer. Vanuit EVGG schrijven we regelmatig een artikel over jongeren rondom evangelisatie.



### Daniël

Lees onze bijdrage in de Daniël, of lees het op [evgg.nl/nieuws](https://evgg.nl/nieuws).

Noteer  
de  
datum



## Evangelisatiedag 2025

Op zaterdag 15 maart 2025 houden we de landelijke evangelisatie dag! Meer informatie volgt in het volgende nummer van De Evangelist en op [evangelisatiedag.nl](http://evangelisatiedag.nl).



## Nieuw redactielid

De redactie van De Evangelist is blij te vermelden dat Chris Klaasse is toegetreden als nieuw redactielid. Chris Klaasse is als redacteur werkzaam bij Erdee Media Groep.

# Agenda

## Concerten

### Zaterdag 14 december

Kerstconcert  
Kerkgebouw Prinsesselaan  
6-1 Emmen

### Zaterdag 21 december

Kerstconcert  
Heuvelse Kerk - Tilburg

### Maandag 23 december

Kerstzangavond  
Grote Kerk - Leeuwarden

## Evangelisatiedag

### Zaterdag 15 maart 2025

Landelijke evangelisatiedag  
Bethelkerk - Geldermalsen

# Een kijkje op de vakantiebijbelclub

Afgelopen seizoen hebben veel gemeenten een kinderevangelisatieclub gehouden. Hierbij werd vaak gebruik gemaakt van de themamap 'Volg Mij, over het leven van Petrus. De volgende beelden geven iets weer van de Vakantie Bijbel Week van de Julianakerk in Dordrecht.



Wilt u met uw gemeente komend jaar ook een kinder- en tienerevangelisatieweek starten? Houd de website van EVGG in de gaten. Rond maart verschijnt de nieuwe themamap, met schetsen voor Bijbelvertellingen, inspiratie voor verwerkingen en ander materiaal.



# Zondig, of anders?

*‘Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere; Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.’*

*Handelingen 15: 19,20*

Tekst Ev. Lennard Elenbaas

**B**ij het delen van het Evangelie kom je meestal mensen tegen met andere gewoonten dan je zelf hebt. Als op termijn het verlangen bij iemand ontstaat om deel te worden van de kerkelijke gemeente, dan geeft dat verwondering en vreugde. Tegelijk komen dan verschillen in gewoonten naar voren van zowel ‘ons’ als kerkelijke gemeente als de persoon in kwestie.

Zeker voor onze gemeenten als geheel is het het eenvoudigst als de persoon zich zoveel mogelijk zou ‘aanpassen’ aan ‘onze gewoonten’. Maar hoe ver moet of mag dat gaan? Dat deze vraag niet nieuw is, lezen we in de worsteling van de eerste christengemeenten in Handelingen 15.

In de multiculturele gemeente van Antiochië is er onenigheid tussen Paulus en Barnabas enerzijds en een groep orthodox-joodse christenen uit Judea anderzijds. Vanaf Mozes is het duidelijk hoe God te dienen. Het is dus logisch dat deze Joodse christenen van mening waren dat als je christen wordt, je ook Jood wordt. Had Jezus Zelf tenslotte niet gezegd dat de zaligheid uit de Joden is? Begrijpelijk dus dat zij grote moeite hebben met de grote hoeveelheid toetredende heidenen die niet besneden zijn en niet naar de joodse wetten en gewoonten leven. Dat Paulus en Barnabas dit geen probleem vinden, maakt hen oprecht verontwaardigd.

Omdat men er lokaal niet uitkomt, besluit men de kwestie aan de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem voor te leggen. Ondanks dat het erop lijkt dat deze vergadering in broederlijke harmonie mag verlopen, ligt er een netelige kwestie op tafel, die de jonge kerk zomaar in tweeën zou kunnen splitsen. Maar dat mag niet! Joden en heidenen die tot het geloof in de Heere Jezus Christus komen, horen bij elkaar. Gedreven

door de Heilige Geest is het naast Petrus met name (de orthodox-joods-christelijke) Jakobus die aan het einde van zijn betoog oordeelt dat wat hem betreft de heidenen niet ‘beroerd’ mogen worden (vs. 19). In de grondtaal staat zo iets als ‘niet verder moeten lastigvalen’. Het gemak waarmee de ceremoniën en gewoonten van de joodse godsdienst hier van tafel lijken te worden geveegd, moet voor de Joden wel choquerend zijn geweest!

Omdat Jakobus dit spanningsveld blijkbaar ook aanvoelt, raadt hij de ‘heiden-christenen’ aan vier dingen in hun levensstijl te veranderen (vs. 20). Dit zijn zaken die voor de ‘Joden-christenen’ zo ergerlijk zijn dat het dan voor hen waarschijnlijk onmogelijk zou zijn op een broederlijke manier met hen in één ‘kerkbank’ te zitten. Deze zaken worden dus niet als zondig betiteld, maar ogenschijnlijk benoemd om de christenen uit de Joden tegemoet te komen, om zo de eenheid te bewaren. Het is, denk ik, te kort door de bocht dit gedeelte een op een toe te passen op onze tijd en toch kunnen we er wel van leren. Het toetreden van mensen tot onze gemeenten is waar we bij evangelisatie naar uitzien. Het roept echter vaak wel lastige vragen op. Laten we hierin biddend zoeken naar Gods wil. Dat is wat de apostelen en ouderlingen ook deden. En geleid door de Heilige Geest kwamen zij gezamenlijk tot een lijst van slechts vier zaken van aanpassing. Hoe lang zou onze lijst zijn?

Natuurlijk mogen we onze eigenheid hebben, maar laten we verdraagzaam zijn naar degenen die (iets) afwijken van deze eigenheid en ons vooral richten op en vasthouden aan de kernzaken.

En als het gaat over uiterlijke verschillen rondom de kernzaken helpt mij een vraag die ik pas hoorde van een collega-evangelist: ‘Is het zondig, of is het anders?’

# ‘Eerst contact, dan komt het gesprek over de Bijbel vanzelf’

Hoopvolle signalen in Merksem na coronacrisis

Tekst L. Vogelaar

Op de evangelisatiepost in Merksem zijn momenteel verschillende belijdeniscatechisanten. Ook is met twee bezoekers het contact na lange tijd hersteld. En soms komt er iemand uit een ander deel van België die de post heeft ‘ontdekt’ door op afstand mee te luisteren.

**V**oor evangelist Van Setten zijn het hoopvolle signalen na de coronacrisis. In die periode kwamen alle activiteiten stil te liggen, met uitzondering van de online samenkomsten.

En dat bleek funest voor de band met een deel van de bezoekers. ‘De belangstelling is ingestort, behalve voor de zondagse diensten. Vóór de coronatijd kwamen er dertig mensen naar het ontbijt en veertig à vijftig naar de kledinguitdeling. Nu mogen we blij zijn als er tien komen. We moeten het werk opnieuw opbouwen.’

Daarbij worden keuzes gemaakt. ‘Er kwamen wel mensen in onze inloopwinkel, maar veel minder in de inloop ernaast. Daarmee schoot de winkel zijn doel voorbij, want die is bedoeld om mensen binnen te krijgen. We hebben er nu één ruimte van gemaakt, met dezelfde vloer en dezelfde kleuren.’

Het assortiment is veranderd. ‘We willen ons namelijk in de eerste plaats richten op de Vlaamse mensen. Niet dat anderen niet welkom zijn, maar we stuiten dan vaak op een taalprobleem. De doelstelling van de inloopwinkel is contacten te leggen en een relatie op te bouwen, en dat is met iemand die je niet verstaat veel lastiger. Dat we nu nieuwe, mooiere spullen verkopen, blijkt te werken: we trekken een ander publiek.’

## Tijd en wijze weten

Het reilen en zeilen van de winkel wordt geregeld door een van de zeven werkgroepen op de post, zegt Willem-Jan Joosse uit Borssele, die sinds januari coördinator is. ‘We hebben circa 120 vrijwilligers, uit de hele Particuliere Synode Zuid. Dus het is een heel bedrijf. We proberen de dertig vaste bezoekers van de zondagse samenkomsten ook te laten meedoen, maar





Opendeurdag voor de achterban



dat is lastig doordat alleen degenen kunnen helpen die overdag niet werken of op school zitten.’ Tijdens de toerusting van de vrijwilligers komt aan de orde dat het belangrijk is naast de mensen te staan en niet boven hen. ‘En als je gelijk over de Bijbel begint, komt een Belg niet meer’, weet Van Setten

---

## ‘Bij het bedevaartsoord voel je de geestelijke boosheden in de lucht’

---

uit ervaring. ‘Daarom proberen we eerst in contact te komen. In de inloopwinkel staat een kast met Bijbels en andere lectuur. Op een scherm trekken schilderijen van Bijbelse taferelen voorbij die Jan van ’t Hoff uit Dordrecht heeft gemaakt. Een van die schilderijen hangt bij het koffieapparaat. ‘Wat kijkt die ene vrouw angstig’, zei een bezoeker. ‘Ben je ook weleens bang?’ vroeg ik. ‘Jawel’, zei ze, ‘straks schiet Poetin een raket af en dan zijn we allemaal dood.’ Vervolgens

stortte ze haar hart uit. Ik hoefde niets te zeggen, maar aan het eind bedankte ze voor het gesprek. Ze is teruggekomen en zit nu op de Bijbelstudie. En daar hebben we de laatste tijd meer nieuwe bezoekers mogen verwelkomen.’

Met het spreken over de Bijbel moet je tijd en wijze weten, zegt de evangelist. Je komt hier voor de mensen en niet omdat je zo nodig iets moet zeggen. Dat laatste voelen de bezoekers aan en dan komen ze niet meer terug. Ook bij toerusting van de vrijwilligers leggen we daar de nadruk op: bouw eerst een relatie met iemand op, dan komt het spreken over de eeuwige dingen vanzelf.’

Vrijwilligers moeten er soms aan wennen als Gods Woord niet direct opengaat: ‘Als die mensen nooit meer terugkomen en we hebben met hen niet over het belangrijkste gesproken...’ De evangelist zegt dan: ‘Wij laten niemand verloren gaan; de Heere weet wie de Zijnen zijn. De uitverkiezing geeft rust in dit werk.’ Bij een aantal activiteiten komt de Bijbel altijd op tafel. ‘De bezoekers van de kledinguitdeling weten bijvoorbeeld dat ze eerst een ‘tasje’ koffie met iets erbij krijgen en dat we daarna aan de hand van een schilderij over de Bijbel praten.’

### Tienerclub

Contacten ontstaan doordat op vijf plaatsen in de buurt van de inloop drie keer per week brood wordt uitgedeeld. ‘Elke week komen tachtig tot honderd mensen naar De Bron’, zegt Van Setten. ‘We hebben een ontbijt en een maaltijd en overwegen er tweewekelijks een lunchhapje aan toe te voegen. ‘Gerechtig van de pastor’, noemen we dat. Ik maak het zelf klaar.’ Er is ook een kinderclub. Daar worden serieuze vragen gesteld. ‘We vinden het jammer als we contacten kwijtraken wanneer de kinderen ouder worden, dus we overwegen weer een tienerclub te starten. Eerder bestond die voor het merendeel uit moslims, en die



jongeren mochten hier niet meer naartoe, dus toen bleven er te weinig over om door te gaan.’ De evangelisatiepost is steeds meer een gemeenschap geworden, zegt de evangelist. Elke maand vergadert hij met de postraad. ‘Er komen allerlei typen mensen naar de post. Soms zijn extra gesprekken met elkaar nodig. Het is goed dat ik dan met een aantal mensen kan overleggen. We hebben weleens bezoekers de toegang moeten ontzeggen omdat ze verkeerde invloed uitoefenden. Het is een geestelijke strijd, en de tactiek van de duivel is: verdeel en heers.’

### Achterban

Voor de achterban was er op 14 september open dag. Met een andere opzet. ‘Eerdere jaren was het vooral een gezellige bijeenkomst in het eigen gebouw’, zegt de evangelist. ‘Dit keer moesten de mensen zich opgeven en gingen we met groepjes naar het herinneringshuis en het graf van een negenjarig jongentje. Dat graf is tot een rooms bedevaartsoord geworden omdat er door die jongen genezingen zouden plaatsvinden. Je voelt er de geestelijke boosheden in de lucht; ik ben altijd onrustig als ik er loop. We wilden de mensen van onze achterban iets laten ervaren van het werk en de geestelijke strijd die daarin wordt gevoeld.’ Een nieuwe vorm van betrokkenheid is het ondernemersplatform, zegt Joosse. ‘Er waren al ondernemers actief, onder meer voor onze jaarlijkse mosseldag, waarop mosselen uit Yerseke worden gekookt. We proberen daar nu wat uitbreiding aan te geven.’ Vanaf 1986 was Merksem een afdeling van Yerseke. Sinds vorig jaar is Rilland-Bath de moedergemeente. ‘Een kleinere gemeente, dichterbij; dat geeft meer aansluiting. Een kennismakingsdag op 7 september trok 75 mensen uit Rilland en 25 van onze post. Het werd een goed samenzijn.’

### Nieuwe bezoekers

Van Setten heeft momenteel drie belijdeniscatechisanten. Deze catechisatie duurt twee jaar. Daarnaast kerkt in Merksem nu een jong Vlaams stel dat overkomt uit een andere kerk.

‘Als alle mensen die ooit evangelisatiepost De Bron hebben bezocht, gebleven zouden zijn, hadden we een kathedraal vol met een uitbouw erbij’, zegt de evangelist. ‘Pas hadden we op een zondagmiddag opeens drie nieuwe bezoekers. Ook zijn de afgelopen tijd twee mensen teruggekomen met wie er jarenlang geen contact meer was. Een van hen komt naar de Bijbelstudie en de ander bezoekt ’s zondags beide samenkomsten. Zo zien we Gods trouw in het werk dat we mogen doen.’





# Bijbelkennis

Tekst Carolien Nijse-Boogaard

‘Meester, horen we niet elke keer dezelfde verhalen op de club?’ Terwijl een van de medewerkers een inleiding geeft op de Bijbelles van deze avond, klinkt de vraag opeens door het lokaal. En ja, het meisje dat hem stelt, heeft gelijk. Een aantal Bijbelgedeelten komt elk jaar aan bod. Elk seizoen wordt er verteld over de schepping en de zondeval. Elk jaar staan we in december stil bij de verwachting en komst van de Heere Jezus. En ook elk jaar wordt er verteld over Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Voor de kinderen zijn dit dus bekende verhalen.

Maar wat is het belangrijk dat de kinderen ook de samenhang hierin leren kennen. Zij kennen het begrip ‘kerkelijk jaar’ niet. En hoewel het ook niet nodig is om deze term te kennen, willen we ze wel de Bijbelse

kinderen corrigeren snel; kerstfeest is vaak nog het meest bekend. Maar wat houdt Goede Vrijdag in? En waarom heet deze vrijdag goed, terwijl de Heere Jezus op die dag is gestorven? En het Pinksterfeest is nog lastiger. Want wie is de Heilige Geest Die werd uitgestort? Een mooie gelegenheid voor gesprek. De tijdlijn heeft ook een leeg stuk na Pinksteren; de tijd waarin wij leven. En dan volgt de wederkomst. Dat roept vragen op. Met elkaar zoeken we in de Bijbel naar antwoorden.

Na de Bijbelvertelling lezen we het gedeelte waarover is verteld uit de Bijbel. Bij de jongere kinderen worden de Bijbels bij het juiste gedeelte klaargelegd. De oudere kinderen moeten het gedeelte zelf opzoeken. Zo leren zij hoe de opbouw van de Bijbel is en waar ze de verschillende Bijbelboeken kunnen vinden. Hoewel ze het best lastig vinden, komen ze er wel uit.

Maar hoe zit het dan met het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Woorden die voor ons heel vertrouwd klinken, maar voor veel clubkinderen volkomen onbekend zijn. Mooi om hun uit te leggen dat de verhalen die worden verteld over de Heere Jezus in het gedeelte na de witte bladzijde in de Bijbel staan. Maar wat is het ook belangrijk om hun de waarde te laten zien van het Oude Testament.

Zo proberen we de Bijbelkennis van de kinderen op verschillende manieren te vergroten. En daarbij neemt het aanleren van Bijbelteksten een belangrijke plaats in. Soms is het ook nodig de Bijbelkennis te corrigeren. Kinderen kijken films over Mozes of andere Bijbelse personen. Wat is het nodig dat we het Woord dan laten spreken.

En in dit alles voelen we ons als medewerkers heel afhankelijk. Want de Bijbelkennis is geen doel op zich, maar we zien biddend uit naar vruchten van geloof en bekering in de harten van de kinderen.

‘Horen we niet elke keer dezelfde verhalen op de club?’

lijnen leren zien. De kinderen moeten weten dat God Zelf door genade een mogelijkheid tot redding gaf na de zondeval. Daarom bespreken we met de oudere kinderen regelmatig de Bijbelse tijdlijn. Door deze te herhalen, leren de kinderen wat de verschillende heilsfeiten inhouden en wat de betekenis ervan is. En dat is soms een hele uitdaging.

Op deze clubavond bespreekt de meester deze tijdlijn weer met hen. ‘Waar denken we aan bij het kerstfeest?’ ‘Uhm... dan is Jezus gestorven...?’ Andere

# Belijdenis in Tilburg

'Blij dat ik een kerk had gevonden'

Tekst Elja van de Langemeen-Valkenburg



Op een mooie najaarsdag in september gaan we in gesprek met Kapri. Kapri Turay is afkomstig uit Sierra Leone. Het was zijn wens om na 24 jaar onderwijs, bij 'Het Kruispunt' in Tilburg, belijdenis te doen.

**E**en makkelijk leven heeft Kapri niet gehad. Vanwege de burgeroorlog die eind van de twintigste eeuw woedde in Sierra Leone moest hij, helemaal alleen, vluchten. Zodoende is hij in Nederland terechtgekomen. Na enige tijd krijgt hij een plekje in het toenmalige asielzoekerscentrum van Tilburg. Daar zijn ook de eerste ontmoetingen geweest met evangelist Henk van den Boogaart en anderen van evangelisatiepost 'Het Kruispunt'. Kapri: 'Ik was heel blij dat ik een kerk had gevonden. In Afrika was ik al christen. Het welkom was goed en ik ben gelijk gebleven.'

Kapri: 'Ik heb onregelmatige werktijden, maar als het kan, kom ik naar de Bijbelstudies. We beginnen met Bijbellezen. We zijn dan ongeveer met tien personen bij elkaar. Op zondag kom ik ook. Dan zijn we met veel bij elkaar en zingen en bidden we en luisteren we naar de Bijbel. Ik weet nu veel meer over de Bijbel; vroeger wist ik alleen wat verhalen uit het Oude Testament, nu weet ik ook meer van het Nieuwe Testament. De uittocht vanuit Egypte naar Israël onder leiding van Mozes is zo mooi. De wet die de Israëlieten kregen bij de berg Sinaï. De Bijbel

is mooi, Gods Woord is goed en het wordt hier mooi uitgelegd. De Heere houdt mij vast, Hij heeft mij bij het Woord gebracht.' Kapri kreeg de begeerte om zich kerkelijk te binden. Daarom volgde hij catechisatielessen, speciaal voor hem in het Engels gegeven. Op 22 mei dit jaar heeft Kapri belijdenis gedaan. Het was een bijzondere dienst. Mensen van de Tilburgse gemeenschap, kerken-

---

'De Heere houdt mij vast, Hij heeft mij bij het Woord gebracht'

---

raadsleden, veel leden van de moedergemeente Sprang-Capelle, interculturele gasten, vrienden uit Sierra Leone, ze waren allemaal getuige van de onverhinderde voortgang van het Woord. Tijdens de dienst werd gewezen op de hoofdstad van Sierra Leone, Freetown. De wens was dat we allen een plaatsje mogen krijgen, door genade, in de echte 'Free-Town'. De Vrijstad die Christus is!

Bijna aan het einde van het gesprek sluit evangelist Van den Boogaart nog aan en vertelt: 'Na het doen van belijdenis heeft Kapri als collectant een taak binnen de gemeente gekregen. Op deze manier draagt hij bij aan het gemeente-zijn en het geeft hem verantwoordelijkheid. Daar zijn we altijd naar op zoek.'

Kapri: 'Ik bid ook mee voor de gemeente. Misschien kan ik in de toekomst Gods Woord verkondigen. Het verlangen wordt steeds groter om ook anderen bekend te maken met het Evangelie.' Kapri mag al veel doen voor Sierra Leone: hij bezoekt zijn thuisland met enige regelmaat en biedt hulp. Zo was er na alle onrust en oorlog geen kerkgebouw meer voor de christelijke gemeente. Met hulp vanuit Tilburg heeft Kapri ervoor gezorgd dat de gemeente een onderkomen heeft.

# Uw steun gevraagd!

Helpt u mee om de boodschap van het Evangelie blijvend te verspreiden in een steeds meer seculier Nederland én in België? Om het werk in de huidige omvang voort te zetten is **160.000 euro extra nodig**. Deze pagina's laten zien wat we ermee doen.

## Alkmaar



Multicultureel is een kernwoord in Alkmaar. Maar ev. Jan Geerts zoekt met Ineke, Petra (en veel anderen) juist ook de 'gewone Nederlander'. 'Bij de Bron' groeit en bloeit, elke dag zijn er activiteiten!



## Amsterdam



'Ha Simon!' hoort ev. Rini Vos (bijna 5 jaar in 'De Looier') soms. Hij en zijn helpers zijn bekenden in de Jordaan. De kerk is van 'Noord'. Maar aan zo'n prachtig pand is altijd werk. Van schilderen tot de brandinstallatie. Waarom hier? Op zoek naar die ene...!



## Tilburg



Zeg 'Tilburg' en je denkt aan ev. Henk van den Boogaart. Ruim 25 jaar zaait hij daar. Net als voorgangers die soms nog een toelage ontvangen. Er gebeurt van alles, zoals de vrijdagse maaltijd met mensen uit de stad. Dat zijn er écht veel!



## Merksem (B)



Ev. Arie van Setten werkt al jaren in 'De Bron'. Het lijkt ver, als vrijwilliger uit Aagtekerke is het dat ook. Rilland is weer best dichtbij, maar aan de andere kant van de grens is echt bijna alles anders. Dus: voortdurend plannen maken en investeren. Wat een zegen dat zóveel Belgen bereikt worden!



## Leeuwarden



Ev. Sam de Visser werkt met zijn vrijwilligers (sommigen uit Nunspeet of Urk) vanuit 'Achter de Hoven'. Van haken en breien tot het Bijbeluurtje op zondag: er gebeurt van alles in het gebouw van de gem. Kampen!



## Emmen



Haast een oudgediende: ev. Cees van Drunen gaat in 2025 met pensioen. Maar we blijven voor hem en zijn voorgangers zorgen. Intussen gaat winkel 'Bij de tijd' door, daar zorgen de vrijwilligers uit Rijssen of andere plaatsen voor. Ze ontmoeten zóveel mensen!



## Woerden



Het evangelisatiebureau is het kenniscentrum voor het werk in de gemeenten. De acht (meest parttime) collega's helpen met het opzetten en uitbouwen van evangelisatie onder volwassenen en kinderen. De webshop en website zijn onmisbaar in materiaalaanbod. Via anderen gaan de materialen tot in Oost-Azië, Zuid-Afrika en Canada. Wat is er veel! Maar Woerden geeft ook graag advies op locatie! En begeleidt alle evangelisten binnen de 'GerGem' en faciliteert evangelisatieposten.



## Utrecht



De classis zorgt voor het werk in 'de Hoeksteen'. Het gebouw wordt door EVGG geëxploiteerd. De bovenwoning geeft inkomsten, maar onderhoudskosten zijn er ook. En Leidsche Rijn is volgroeid: zóveel mensen!



### Draag ook bij!

Draag direct bij met de QR code. Benieuwd naar andere vormen van financieel steunen, zoals een periodieke gift, een nalatenschap of door donateur te worden? Kijk dan op [evgg.nl/steunen/geven](https://evgg.nl/steunen/geven).

## HA, JONGENS EN MEISJES!

Wat een verrassing! Op een dag vertelt mama dat ze een kindje verwacht. Na lang wachten wordt er een lief, klein broertje of zusje geboren. Wat ben je blij! Je vertelt het tegen iedereen. Papa en mama geven het kindje een mooie naam. En sturen geboortekaartjes. Er komen mensen naar het baby'tje kijken. Trots laat je het zien.

Lang geleden werd er in de stal van Bethlehem een heel bijzonder Kind geboren.

De lang verwachte Zoon van God. Zijn Naam is Jezus; Zaligmaker om zondige mensen te redden. Wat een wonder! God stuurde een engel uit de hemel naar de herders in het veld. Met de boodschap dat Jezus is geboren. Snel gingen de herders naar de stal en vonden het Kind in de kribbe. Wat waren ze blij toen ze hun Zaligmaker zagen! Ze prezen God en vertelden anderen álles wat ze gezien hadden.

... EN GIJ ZULT ZIJN  
NAAM HETEN

JEZUS

WANT HIJ ZAL  
ZIJN VOLK ZALIG  
MAKEN VAN HUN  
ZONDEN.

## SCHRIJF EEN KAARTJE!

Schrijf een kaartje aan je onkerkelijke buurman/vrouw/jongen/meisje. Kleur de tekst in en geef de boodschap van Kerst door!





## PUZZEL MEE!

Kijk goed naar deze plaatjes. Zet het woord dat bij het plaatje past bij het juiste nummer in de puzzel. Wat lees je in de gekleurde balk als je alle woorden hebt ingevuld?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## KEN JIJ DE ZALIGMAKER?

*En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.*

Weet je wat er zo verdrietig is? In ons donkere hart is geen plek voor deze Zaligmaker. Dat komt door de zonde. We volgen andere mensen. We

verwachten dat die ons gelukkig maken. Wat erg! Want niemand is als Jezus. Hij alleen kan licht en leven in je hart geven. Lees in de Bijbel en bid of Hij jouw Zaligmaker wil zijn. Want de wereld gaat voorbij. Jezus komt terug op de wolken. Als Redder of Rechter. Dan zul je Hem zien! Verlang jij naar Zijn komst? Als Jezus je Redder is, heb je een eeuwige, zalige toekomst.

# Materialen rondom Kerst



Er ligt bijna weer een jaar achter ons. Hoe kijk jij terug? Misschien baart de situatie in de wereld je zorgen. In het nieuws worden we dagelijks overspoeld door oorlogen, klimaatproblemen en andere rampen.



**H**oe zal het gaan in de wereld? Kerst gaat over de geboorte van Jezus, over de zaligheid. In onze nieuwe kerstfolder staat de Bijbeltekst Handelingen 4 vers 12 centraal: En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Verspreid u deze boodschap van zaligheid?



## Dit jaar hebben we de volgende nieuwe materialen:

- Kerstfolder
- Wereldbol balletjes
- Poster
- Video
- Visitekaartje



Ga voor het complete folderpakket en social media content naar [evgg.nl/kerst](https://evgg.nl/kerst) of scan de QR code. Help jij/u mee de boodschap van de zaligheid te verspreiden?





# Alles gezegd?

Tekst Lana Kooijman-van Es

**H**et kan je zomaar aanvliegen. Na een belangrijk overleg, een indringende discussie of een poging tot een pastorale bemoediging. Heb ik wel alles gezegd? Tot troost, tot bemoediging, tot opbouw. Maar ook ter verduidelijking, ter waarschuwing, ter opscherping. En het belangrijkste: tot eer van God?

Ook in het evangelisatiewerk is dit een vraag die regelmatig oppopt. We moeten immers het héle Evangelie aan de mensen brengen. Zonde en genade. De dood in Adam en het leven in Christus. Mensen verwarren dit weleens met het idee dat je alles in één gesprek zou moeten zeggen. Dat je bijvoorbeeld met je buurman aan het praten bent en er een opening ontstaat waardoor je iets kunt vertellen over God en over de Bijbel en dat je dan dat moment aangrijpt om in één keer alles wat je weet of zelf hebt ervaren als het ware over de schutting te gooien. Van een gesprek is dan vaak geen sprake meer. Een dialoog wordt een monoloog. En het is de vraag of de buurman een volgende keer nog belangstelling toont om naar je te luisteren.

Een evangelisatiegesprek bestaat vaak uit verschillende gesprekken. Het is een aaneenschakeling van contactmomenten, van relatieopbouw. Van luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Van doorvragen. Maar dan ook zeker van doorgeven. Niet mijn boodschap, niet mijn zogenaamde keurige leven, maar wijzen op God en Zijn Woord. En voorleven. Ter ondersteuning van de Evangelieboodschap. Want vrome woorden omlijst met dubieuze daden geven een slecht beeld van het christelijk geloof.

Nee, we zijn niet in staat om mensen te bekeren en een leven te leiden vol van zuiverheid en waarheid.

Dat kan ons ontmoedigen; we voelen ons verantwoordelijk, maar falen telkens weer. Wat een troost om dan te mogen geloven dat de Heere zal doen wat Hem

'Want vrome woorden omlijst met dubieuze daden geven een slecht beeld van het christelijk geloof'

behaagt. De komst van Gods Koninkrijk is namelijk niet afhankelijk van ons. Wel wil Hij zondige, falende en gebrekkige mensen gebruiken om Zijn Koninkrijk te bouwen. 'Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil' (Psalm 115:1).

Dit is mijn laatste column voor De Evangelist; het verre Oosten roept.

Heb ik wel alles gezegd?

Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het Begin en het Einde. Ik ben de Eerste en de Laatste.

Hij is Alles.

# Individualisering

## 'Kijk mij!'

Tekst Lana Kooijman-van Es

Hoe sluit je met de boodschap van de Bijbel aan bij thema's die spelen in de samenleving? In deze rubriek komt elke keer een ander actueel onderwerp aan de orde. Dit keer: individualisering.

# FO

### Actualiteit

In onze westerse wereld is sinds de industrialisatie het proces van individualisering in gang gezet. Niet het collectief maar het individu staat in de schijnwerpers. Deze ontwikkeling betekent dat mensen steeds meer als individu willen worden gezien en benaderd. Niet het groepsbelang, maar het persoonlijke belang staat bovenaan.

Automatisch in het spoor van je ouders gaan, of in dat van je eigen sociale groep, behoort tot het verleden. Hierbij past dat eigen ervaringen en eigen imago belangrijker worden: je maakt bijvoorbeeld een bucketlist (een lijst met dingen die je wilt doen voordat je sterft), deelt je leven op de socials en wordt op dezelfde platformen beïnvloed door influencers (personen die geld verdienen door te proberen producten/diensten te slijten aan zoveel mogelijk volgers) die je het perfecte leven voorspiegelen.

Individualisering gaat echter ook hand in hand met eenzaamheid. Wie vooral druk is met zijn eigen

levensproject (dat vooral uit 'genieten' bestaat), heeft logischerwijs minder tijd voor (o)pa of (o)ma of andere mensen die aandacht behoeven. En hoewel eenzaamheid inderdaad vaak gekoppeld wordt aan oudere mensen die stilletjes wegwijnen in een aanleunwoning, verzorgingstehuis of gewoon thuis, blijkt uit onderzoek dat eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen voorkomt. Juist ook bij de jongeren! In een panelonderzoek van EenVandaag werd jongeren gevraagd naar gevoelens van eenzaamheid. Sociale media kwamen hieruit naar voren als een belangrijke oorzaak van eenzame gevoelens. Drie op de tien deelnemers geven aan zich door het gebruik van sociale media eenzamer te voelen. Ze geven aan het moeilijker te vinden om 'in het echt' nieuwe vrienden te maken, nu het sociale leven zich steeds meer online afspeelt. 'Eenzaamheid is voor mij als kijken naar een film: je bent er wel bij, maar er niet bij betrokken. De interactie ontbreekt.' En daarbij zorgen de perfecte plaatjes voor onzekerheid en teleurstelling.



## 02

### Aansluiting

Herkenbaar voor ons? Ik vrees van wel. Het verminderde gevoel onderdeel te zijn van een groep en een daarmee samengaande grotere zelfgerichtheid gaat de kerken en hun leden niet voorbij. Eenzaamheid komt ook bij ons voor. En ook wij en onze kinderen zitten vastgekleefd aan onze telefoons. Bekering is nodig.

En tegelijk: wij hebben het goud van Gods Woord ontvangen. Een richtsnoer voor heilige gemeenschap met de Heere en als christenen onderling. Genade is de remedie tegen gevoelens van teleurstelling -die ongetwijfeld komen bij een ik-gericht leven-, eenzaamheid en pijn.

Hoe kun je met buitenkerkelijken hierover in gesprek? Een paar denkrichtingen:

- Alleen bij Jezus is het echte geluk te vinden en komt de mens tot zijn bestemming, dat is: in een herstelde relatie met God (Joh. 14:6, Matth. 11:28-30 en 1 Kor. 6:19-20). Hem mogen volgen is het beste dat er is.
- Als je op God vertrouwt en naar Hem verlangt, zal je vervulling vinden van je diepste verlangens. Gods liefde, trouw en zorg gaan dan met je mee in welke (moeilijke) omstandigheden je je ook bevindt (Ps. 23, Ps. 37:3-4, Ps. 4:7-9 en Ps. 63:1-9).
- Het christelijk geloof is niet alleen verticaal (relatie God-mens), maar heeft ook een horizontale uitwerking (relatie tussen mensen onderling). De christelijke kerk is een lichaam dat bestaat uit vele leden die elkaar nodig hebben (1 Kor. 12:12-20).

## 03

### Activiteit

Daar waar saamhorigheid en gemeenschap steeds meer worden gemist, is het van belang dat kerkelijke gemeenten een tegenbeweging vormen. Een liefdevolle gemeenschap waar ook mensen welkom zijn die nu nog niet deel uitmaken van de groep. Een plek waar men zich ontfermt over eenzamen, ontheemden warm worden ontvangen en zoekers antwoorden vinden.

Denk hierbij aan koffiemomenten en maaltijdprojecten. Maar ook aan het brengen van bezoeken aan eenzamen in de buurt van de kerk.

Tot slot: voor christenen is het van belang oog te hebben voor de mensen om zich heen. Om samen op te lopen met hen die ondersteuning nodig hebben. Om hen lief te hebben, ook als ze niet (direct) willen luisteren naar de boodschap van de Bijbel. Evangelisatie is vaak een zaak van lange adem.

Maar wat een troost: Jezus Zelf zoekt mensen op en maakt Zich aan hen bekend. Denk aan Levi. Door meer geld van de mensen te vragen dan zij verplicht zijn, verrijkt hij zichzelf en denkt hij gelukkiger te worden. Totdat Jezus voorbijkomt. Jezus ziet Levi zitten, staat stil en zegt: 'Volg Mij!'

Hij wordt een van de trouwste volgelingen van Jezus en schrijft zelfs een van de Evangelien. Want: 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven' (Joh. 5:25).



# Op vakantie naar de post in Ljouwert

Jongeren evangeliseren in Friesland



Tekst Chris Klaasse

Vijftien jongeren offerden afgelopen zomer een midweek van hun vakantie op om in Leeuwarden te evangeliseren. Richard van Wessel (30) uit Barneveld is een van hen. De week duurde hem veel te kort. 'Door de gesprekken en het samenwerken ontstaat er in de groep een heel hechte band.'

**K**inderclub, een lunch voor de buurt en een concert in een doopsgezinde kerk. Het zijn drie van de activiteiten die een groep jongvolwassenen jongstleden juli in Leeuwarden organiseerde. Dat gebeurde onder leiding van evangelist Sam de Visser. 'Nou, de jongeren trokken zelf de kar, hoor. Ze regelden alles', nuanceert de evangelist, die bijna twintig jaar geleden werd verbonden aan Bijbelcentrum Achter de Hoven. 'Ik hoefde zelfs niet voor hagelslag of brood te zorgen.'

De eerste avond zorgde het echtpaar De Visser overigens wel voor het eten. 'De jongeren arriveerden maandagmiddag. De meesten kenden elkaar niet, dus deden we eerst een kennismakingsspel, daarna aten we en 's avonds hebben we een Bijbelstudie gedaan.'

## Appgroep

Het is de tweede keer dat jongeren in Leeuwarden een evangelisatieweek op touw zetten. Evenals vorig



jaar zat Richard van Wessel in de organisatie. 'Via mijn vrijwilligerswerk in de inloop van 'Bij Simon de Looier' kwam ik in contact met de jongeren die daar, in Amsterdam, sinds vier jaar zo'n evangelisatieweek organiseren. Dat is een groep die sterk groeit en contact houdt via een appgroep. Iedereen die wil meehelpen, mag erin. Dit jaar zijn ze ook in Merkssem begonnen, en vorig jaar dus in Leeuwarden. Ze vroegen mij toen of ik wilde helpen organiseren.'

Daar komt heel wat bij kijken. 'We maakten een digitale flyer waarmee we deelnemers probeerden te werven', vertelt Van Wessel. 'Die flyer werd via de appgroep verder verspreid, bijvoorbeeld richting jeugdverenigingen en vriendengroepen.'

### Vorbereidingen

Ook over een accommodatie moest nagedacht worden. 'Vorig jaar verbleven we in een voormalige gevangenis. Dat was op zich mooi, maar we misten een gemeenschappelijke ruimte. Daarom hebben we nu een groot huis in Oudega gehuurd.' Die verblijfplaats werd gewaardeerd. 'We konden 's avonds bij elkaar zitten en gesprekken voeren. Daarnaast was het fijn dat je buiten een balletje kon trappen. Die ontspanning heb je nodig tijdens zo'n intensieve week.' Vooral de evangelisatieactiviteiten moesten voorbereid worden. 'Ze hadden de taken buitengewoon goed verdeeld, waardoor er veel kon worden gedaan', prijst De Visser. 'Op dinsdag, woensdag en donderdag hielden ze kinderclub in een grote tent die iedere dag opgezet en afgebroken moest worden. Dat ging feilloos.'

Andere deelnemers hielden zich bijvoorbeeld bezig met het bereiden van een lunch voor buurtbewoners of het treffen van voorbereidingen voor een concert in de doopsgezinde kerk in de stad. Die muzikale avond – met zang, orgel, hoorn en trombone – was volgens De Visser een succes. 'Er waren ook wat vakantiegangers uit de achterban bij. Die vonden het prachtig en ontroerend, lieten ze me weten.'

### Emmaüsgangers

Overdag werd er door de deelnemers veel aan straatevangelisatie gedaan. Ter voorbereiding daarop hield De Visser een lezing over het in gesprek gaan met onbekenden. 'Die toerusting is heel belangrijk. Niet alleen voor de week zelf, maar ook voor daarna', licht de evangelist toe. Hij liet de deelnemers een Bijbelgedeelte bestuderen, met als hoofdvraag wat de bewuste geschiedenis leert over het voeren van een gesprek. 'Hoe begon de Heere Jezus het gesprek met de Emmaüsgangers? Hoe kwam Hij bij hun hart? We zoeken vaak in allerlei boeken naar handvatten voor evangelisatie, maar het staat gewoon in de Bijbel.' Van Wessel vond het evangeliseren op straat confronterend. 'Je kunt maar een paar mensen aanspreken, maar er lopen er véél meer die ook allemaal een ziel hebben. Aangrijpend is dat.' Wat hem vooral opviel, was de openheid onder jongeren. 'Meer dan ouderen staan zij open voor een gesprek. Ze lopen zelf ook rond met vragen.'

---

## 'Handvatten voor evangelisatie staan gewoon in de Bijbel'

---

Wat de Barneveldse timmerman het moeilijkst vond? 'Afscheid nemen. Het was zo mooi. En er ontstond zo'n hechte band in de groep. Heel bijzonder.'

Ook voor De Visser was de week een hoogtepunt. 'Ik heb het zeer gewaardeerd dat de deelnemers zich echt etaleerden als christenjongeren. Ze waren vrijmoedig, maar je proefde ook dat ze zich afhankelijk wisten. Bovenal hopen we dat er door dit werk mensen bekend zijn geraakt met Gods Woord. Vorig jaar gebeurde dat wel. Toen kwam er door de evangelisatieweek een vrouw naar de post die nu nog steeds komt. Het is afwachten hoe dat dit jaar is.'



## Ontmoetingen in Scheveningen

Tekst Christianne Hoogendoorn

Elke zaterdag rond 10.00 uur zie je de winkelstraat van Scheveningen zich zachtjesaan vullen. Om 10.30 uur gaan de deuren open van kringloopwinkel en ontmoetingsruimte Het Kompas.

**H**et publiek dat binnenkomt bij 'Het Kompas' is gemêleerd. 'Veel mensen komen na een bezoekje in de kringloop even bij ons, een bakje koffie of thee doen', vertelt Leanda van Dam, een van de vrijwilligers uit 's-Gravenzande. 'De laatste jaren zijn er best wat kerken in de omgeving gesloten. Daardoor zijn sommige mensen die hier komen hun kerk kwijtgeraakt. Er komen ook mensen die niets van het geloof afweten of mensen met een roomse achtergrond.' De variatie maakt dat het op een natuurlijke manier verloopt.

Leanda: 'Ik heb het niet in elk gesprek gelijk over het geloof. Het doel is om de mensen een luisterend oor te bieden. Door te luisteren kun je zomaar opeens in een mooi gesprek belanden. De meeste mensen die hier komen, weten

wel dat we een Bijbelcentrum zijn. Sommigen beginnen uit zichzelf over de Bijbel en soms heb je het er met mensen niet over. Iets voor sluitingstijd lezen en bidden we altijd met de bezoekers die er dan zijn.'

Elke keer opnieuw als Leanda een zaterdag bij de inloop is geweest, blijven de gesprekken haar bij.

---

'... we mogen het van Hem Zelf verwachten'

---

'Het is mijn verlangen dat de bezoekers in de Heere Jezus gaan geloven. Wij zijn maar instrumenten, maar we mogen het van Hem Zelf verwachten.'

Zo is er een vaste bezoeker die met de vrijwilligers vaak de discussie opzoekt en dingen uit de Bijbel benoemt die volgens hem echt niet kunnen. 'Recent zei hij tegen mij: 'Als ik doodga, is het voorbij.' Ik vroeg hem hoe het is om te geloven dat er na de dood niets zal zijn. Hij antwoordde: 'Omdat ik hier kom, kan ik dat niet meer voor 100 procent geloven. Als ik jullie hier bezig zie, dan zie ik dat jullie van het échte geluk spreken en dat jullie dat bezitten. Ik kan niet zo geloven als jullie, ik kan me niet overgeven aan een God Die ik niet kan begrijpen.' Ik dacht: 'Hebben we deze worsteling niet allemaal? Alleen, de een verbergt die achter een keurig uiterlijk en de ander spreekt die uit. We zijn niet beter dan anderen en hebben allemaal hetzelfde nodig.'