

ER LIGT EEN GRATIS BIJBEL VOOR JE KLAAR!

[WWW.BIJBELCENTRUM.NL](http://WWW.BIJBELCENTRUM.NL)

[WWW.ONLINEBIJBELCURSUS.NL](http://WWW.ONLINEBIJBELCURSUS.NL)



Oudjaar

# Oudjaar

**Oliebollen en vuurwerk: de jaarwisseling komt eraan. Nog even en het is weer zover, dan is opnieuw een jaar voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd! In het groot in de wereld, maar ook in het klein in onze eigen omgeving. De oudejaarsdag is hét moment om daarop terug te blikken. Even achterom kijken en daarna plannen maken voor de toekomst!**

De wisseling van het oude naar het nieuwe jaar wordt al eeuwen lang gevierd. Waarbij wij een jaartelling kennen van jaren vòòr en jaren na Christus. De geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, is terecht een kantelpunt in de wereldgeschiedenis.

Daarover lezen we in de Bijbel, het Boek van God. Want, in de chaotisch geworden wereld, beloofde God de komst van een Verlosser. Dat deed Hij al vierduizend jaar voordat Jezus Christus geboren werd in de stal van Bethlehem. Daarover gaat het met Kerstfeest.

Terugkijken en vooruitblikken, elk jaar opnieuw. En wat gaat de tijd snel! In de Bijbel lezen we dat onze levensjaren zijn als een gedachte: voor je het weet is het voorbij. Juist daarom komen christenen ook op oud- en

nieuwjaarsdag samen in de kerk. Ze blikken terug op het oude jaar. Op de puinhoop die ze er soms van gemaakt hebben. Maar ze kijken ook vooruit: omdat Jezus geboren werd is er hoop voor de toekomst, in dit leven, maar ook voor na dit leven!

Misschien geeft oudejaarsdag ook voor jou veel herinneringen en de toekomst veel gedachten. Daarom nodigen wij je van harte uit om met ons stil te staan bij zesduizend jaar wereldgeschiedenis. Met de geboorte van Christus als kantelpunt. Maar om ook na te denken over onze toekomst: voor dit korte leven, maar juist ook voor onze bestemming na onze dood. Hartelijk welkom in de kerkdienst!

Wil je meer weten over de boodschap van God aan de mensen? Lees dan in het Woord van God: de Bijbel. Er ligt een gratis exemplaar voor je klaar.

*Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen  
die het goede boodschapt, die de vrede doet horen;  
desgenen die goede boodschap brengt van het goede,  
die heil doet horen; desgenen die tot Sion zegt: Uw  
God is Koning..* **Uit: de Bijbel, boek Jesaja, hoofdstuk 52 vers 7.**