

DANKT

God

in alles



DANKDAG

een dag om

te danken

Dankt God in alles.

Bijbel, 1 Thessalonicenzen 5, vers 18

Al van jongs af aan leren we om iemand te bedanken. Door een eenvoudig 'dankjewel', een bos bloemen of een ander cadeau. Hiermee erkennen we iemand voor wat hij of zij voor ons deed of voor ons betekent. Daar gaat het ook om op dankdag.

Op deze dag worden we opgeroepen om God te danken voor alle goede dingen die we van Hem hebben ontvangen. Zoals eten, kleding en een dak boven ons hoofd. Misschien denk je wel: Goede dingen ontvangen? Ik heb het juist ontzettend zwaar. De ene zorg is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan.

Dan kan het tóch dankdag zijn. Danken hoort namelijk bij bidden. En God roept ons in de Bijbel op om al onze zorgen en verdriet bij Hem te brengen door bidden en smeken, met dankzegging.

Maar er is nog meer, want op dankdag staan christenen in het bijzonder stil bij het wonder dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gezonden om mensen te verlossen van de zonde. **Dat is het grootste geschenk dat je in dit leven kunt ontvangen.** Nieuwsgierig? In de Bijbel lees je hier alles over.

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Vraag een gratis Bijbel aan via www.bijbelcentrum.nl of neem contact op via onderstaande gegevens.