



Namelijk dat u heden  
geboren is de

**ZALIGMAKER**

*welke is*

**CHRISTUS,**

de Heere,  
in de stad Davids.

**Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.**

*Lukas 2, vers 11*

Kerst: Een paar vrije dagen en gezelligheid. Een kerkdienst? Nee, die tijd is voorbij. Vroeger ging je nog wel. Maar zonder kerk en God gaat het eigenlijk ook prima. Geniet van het leven, het duurt maar even! Natuurlijk, ieder huis heeft zijn kruis. En inderdaad, sommige dingen zijn wel erg zwaar om te dragen. Dan knaagt het soms vanbinnen: is dit het nu..? En wat als ik sterf?

**Herkenbaar? Sta dan deze Kerst eens een moment stil en bedenk dat God Zijn eigen Zoon heeft gestuurd om mensen zalig (écht gelukkig) te maken. Niet door tijdelijke oplossingen, maar door een vreugde die je leven compleet verandert. Dan geniet je pas echt van het leven. Niet voor even, maar voor eeuwig.**