



Zie, de maagd zal  
zwanger worden,

*en een*

**ZOON**

baren, en gij zult

**ZIJN NAAM**

*heten*

**IMMANÜEL**

**Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.**  
*Bijbel, Mattheus 1, vers 23*

Met Kerst vieren christenen dat Jezus is geboren.

Maar waarom is iets dat zo lang geleden is gebeurd nu nog zo belangrijk?

Je leest het in de Bijbel: God met ons. Dat is wat de komst van Jezus naar deze aarde eigenlijk betekent.

Wij willen vaak liever zonder God. We hebben Hem niet nodig, denken we.

Maar God wil met ons zijn. Ook nu, ruim 2000 jaar later. Dat is het wonder van Kerst.

**Lees in de Bijbel hoe God ook jou roept om terug te keren tot Hem.**