

De Evangelist

nummer

4

23^e jaargang | September 2024

Uitgave van Deputaatschap Evangelisatie
van de Gereformeerde Gemeenten



Persoonlijk

'Alles was vreemd voor me'

Column

Perfekte mensen?

Vanuit het werkveld

Rotterdam krijgt Huiskamer



EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Op de voorpagina:

De kinderbijbelclub in Dordrecht.

Zie pagina 8 en 9



Vanuit het werkveld

Huiselijk Inloop- en Bijbelhuis

15

Inhoudsopgave

- 4** **Snippers**
- 6** **Kanttekening**
We kunnen en hoeven niks
- 7** **Kinderpagina**
- 8** **Toerusting**
De boodschap van God
- 10** **Persoonlijk**
In gesprek met Johannes Lont
- 12** **Nieuwe materialen**
Halloween
- 14** **Column**
Perfecte mensen?
- 15** **Vanuit het werkveld**
Rotterdam krijgt Huiskamer
- 16** **Vrijwilliger in beeld**
Gastvrije Haven in Kampen



5



16

Colofon

De Evangelist is een uitgave van Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten en wordt verspreid via de plaatselijke kerkenraden. Abonneren? Kijk op evgg.nl/evangelist. Voor alle aankondigingen in dit magazine geldt: Deo volente.

Redactie: G. Geijtenbeek, C.W. Hoogendoorn (eindredacteur), C.T.M. van Horssen-Meijer, ds. M. Joesse (hoofdredeacteur), L. Kooijman-van Es, L. Vogelaar
Contact: redactieDE@evgg.nl

Concept en vormgeving: BladenMakers
Productie en logistiek: Tinto Media
Oplage: ca. 35.000
Kosten: ca. € 4,00 per jaargang, bij postbezorging ca. € 7,00
ISSN: 1571-1315

EVGG

Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
085 0545280
info@evgg.nl
evgg.nl

Giften

NL57INGB0000628912 t.n.v. Deputaatschap Evangelisatie te Woerden. EVGG valt als onderdeel van de Gereformeerde Gemeenten onder ANBI-groepsbeschikking met RSIN 820967257. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over giften en nalatenschappen op evgg.nl/steunen.

Bijbelcentrum

Onze materialen verwijzen naar bijbelcentrum.nl en onlinebijbelcursus.nl. Hier is informatie over de Bijbel en het christelijk geloof te vinden.

Altijd vakantie!

G. Geijtenbeek

De dominee', noemen ze Piet (81) op de camping, zo vertelde hij me. Niet omdat hij preekt, maar omdat zijn seculiere campingburen weten waar hij voor staat. Een oud-ouderling als lichtend licht, ook vanuit zijn caravan.

Dit appbericht kreeg ik in mijn vakantie doorgestuurd: 'Ha! Ik heb een beetje een gekke vraag: Met onze vakantie week gaat een meisje mee die thuis geen christelijke opvoeding meer krijgt. Ze weet heel weinig van de Bijbel. Ik bedacht om haar de kinderbijbel te geven. Zijn ze gewoon bij de boekhandel te koop?'



Wat is het mooi dat onze nieuwe kinderbijbel zijn weg zo vindt. Via oplettende gemeenteleden, maar ook via de kinderbijbelclubs. Lees daarover maar mee op pagina 8-9.

Soms komt juist in vakantietijd de nood van de naaste die God niet kent in onze gedachten. Het bekende woord van Petrus drukt ons dan misschien nog net even zwaarder: 'Maar heilig God de Heere in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreeze' (1 Petrus 3:15).

Zoals in dit mailbericht: 'Ik laat op vakantie vaak biddend een folder achter op een centrale plaats. Nu twee. Een Franse en een Nederlandse. De volgende dag lag alleen de Franse er nog. De andere was dus waarschijnlijk door een Nederlands sprekend persoon meegenomen. Door wie? Dat weet ik niet. God wel. En Hij kan het gebruiken.'

De schoolvakanties zijn weer voorbij. Het winterseizoen komt eraan. Met zoveel gelegenheid voor een ontmoeting en gesprek met onze niet-christelijke naaste. Benut ik, u, jij, de mogelijkheden die we krijgen om de Bijbelse boodschap te delen? Of lukt dat alleen in vakantietijd? Als dat zo is, mag het van mij altijd vakantie zijn!

'Doch laat ons,
goed doende, niet
vertragen; want te
zijner tijd zullen
wij maaien, zo wij
niet verslappen'

Galaten 6:9

Snippers

Agenda

Open dagen

Zaterdag 14 september
De Bron, Merksem

Zaterdag 5 oktober
In de Gouwstraat, Rotterdam

Zaterdag 19 oktober
De Hoeksteen, Utrecht

Burendag

Zaterdag 28 september
Het Kruispunt, Tilburg



Jeugdwerkactie haalt prachtig bedrag op

Op 14 juni heeft EVGG het prachtige bedrag van €119.550 ontvangen uit de jeugdwerkactie Bijbel Binnen Bereik. Met een deel van dit geld ontwikkelen we voor onze jongeren een toerustingspakket. Een belangrijk onderdeel daarvan is een catechisatieles.

De catecheet kan deze les gebruiken om in één les het onderwerp evangelisatie te bespreken. Dit doen we rondom de brochure 'Bijbel in een notendop'. Vanuit de actieopbrengst stellen we voor elke catechisant van 16 jaar en ouder een exemplaar ter beschikking. De kerkenraden hebben hierover een mail ontvangen. We hopen zo de jongeren handvatten te bieden om in gesprek te gaan met andere jongeren die weinig of geen kennis hebben van Gods Woord.

Uitzending Lana Kooijman

Zoals onlangs bekend werd heeft het deputaatschap ZGG een tweetal nieuwe zendingsgebieden aangewezen, waaronder Japan. Tot verwondering weet Lana Kooijman (coördinator toerusting) zich samen met haar man Jan-Kees en drie kinderen geroepen om uitgezonden te worden. Lana zal tot januari 2025 werkzaam zijn bij EVGG. Dit zorgt voor een openstaande vacature. Meer informatie zal hierover volgen.





Afscheid kosteres Door

Na bijna 50 jaar heeft Door Toornend-Aangeenbrug afscheid genomen als kosteres van de post in Alkmaar (zie het interview in het RD van 5 augustus). Met veel liefde en toewijding heeft ze deze taak vervuld. Eerst met haar man, Koos; de laatste 20 jaar alleen. Inmiddels is ze 82 jaar en heeft ze deze taak overgedragen aan het echtpaar Van de Vliert. Door, hartelijk bedankt voor alles! We wensen u Gods zegen toe in uw levensavond.

Fietstocht ten behoeve van de Lichtboei

Op 22 juni was er een fietstocht in de Bommelerwaard. Die werd georganiseerd door de evangelisatiecommissies van drie gemeenten: Aalst, Brakel en Poederoijen. Mede door het mooie weer kwamen er deelnemers vanuit het hele land en werd het een gezellige, samenbindende dag. De tocht bracht het mooie bedrag van € 3.021,30 op, bestemd voor 'De Lichtboei' in Breda.



25 jaar in Tilburg

Op 1 juli mocht onze evangelist Van den Boogaart erbij stilstaan dat hij 25 jaar in Tilburg werkt. Daarvóór was hij evangelist in Emmen (1991) en Alkmaar (1994). Met zijn vrouw José is hij al die lange jaren samen 'in dienst' geweest van de mensen in Emmen, Alkmaar en Tilburg. Ze hebben er veel werk verricht.

Op zondagmorgen 7 juli hebben we erbij stilgestaan met de bezoekers van de gemeenschap op de evangelisatiepost.



BBQ in Scheveningen

Op jl. 28 juni was er een barbecue bij Het Kompas in Scheveningen. Met ongeveer zestig wijkbewoners was het een fijne avond met prachtig weer. Samen werd er vooraf uit de Bijbel gelezen en gebeden. Een nieuwe bezoeker merkte op: 'Mooi dat ook op deze manier in het Koninkrijk van God gediend wordt!'



We kunnen en hoeven niks

‘O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij.’

Markus 9:19

Tekst Ev. Henk van den Boogaart

We lezen van een vader die tot de discipelen van Christus komt en ten einde raad is. Zijn lieve jongen is er vreselijk aan toe. Een onreine, duistere geest doet hem vreselijk veel pijn en kwaad. Hij vraagt Zijn discipelen te helpen. De teleurstelling is groot als hij merkt dat zij dat niet kunnen. Nu Christus verschijnt, gaat deze radeloze vader tot Hem. Ja, Hij kan wat de discipelen niet konden.

Er komen heel wat mensen op je weg in het evangelisatiewerk. Velen van hen verkeren in nood, soms echt grote nood. De tijdelijke nood weegt in de meeste gevallen het zwaarst, zij wordt gevoeld, geeft smart en pijn. Dat daarachter een diepere, innerlijke nood schuilgaat, wordt nauwelijks opgemerkt. Je luistert en voelt je onmacht om echt te helpen. Welmenende woorden uit de Bijbel klinken die heenwijzen naar Hem voor wie niets te wonderlijk is.

Wat een voorrecht dat Christus er weet van heeft. Hij spreekt deze radeloze vader aan als Machthebbende. O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij. Dat klinkt niet zo aardig, wel confronterend. Angstaanjagend en tegelijk hoopgevend.

O ongelovig geslacht! Ja, dat zijn we zonder onderscheid. Daar moet je wel achterkomen. De Bijbel lezen, het evangeliewoord gehoord en het niet geloven, er geen acht op slaan. Onwillig en onmachtig. Wat een schuld! O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Wat een wonder... nog bij ulieden, nog verdragen! O, wat is de Heere toch lankmoedig, schoon zwaar getergd. Maar dat heeft een grens, hoelang zal Ik u nog verdragen? Nog roept, klopt, waarschuwt en nodigt Hij! Maar hoe

lang nog? De tijd dringt en het kan geen uitstel leiden. O, zie toe dat gij Dien Die spreekt, niet verwerpt!

Het is van belang dat deze waarheid en realiteit onder de aandacht wordt gebracht van onze naaste die in nood verkeert. Zij moeten horen van Gods onbegrijpelijke lankmoedigheid en bereidheid te gedenken aan een zondaar die God vergeet en onteert.

Christus geeft deze vader een wonderlijk bevel: Brengt hem tot Mij. Hij heeft Christus goed gehoord, maar is niet geërgerd. Brengt hem tot Mij. Christus, Hij zoekt niet zijn verderf, maar zijn behoud. Vader moet zijn jongen halen en tot Christus brengen en dat doet hij. Hij komt tot Christus en bidt om Zijn hulp en ontferming. Het grote wonder vindt plaats. Hij verlost deze jongen van de onreine, duivelse geest. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn?

Een ongelovig geslacht dat door Woord en Geest aan Zijn voeten komt, wordt niet leeg weggezonden. Hij is de Zoon van God. Ja God Zelf. Het is Zijn liefste werk, zondaren te bevrijden uit slaafse banden en in vrijheid te zetten.

Breng onze naaste in grote nood bij Hem. Hoe? Eenvoudig door het Woord te laten spreken en de persoon op te wekken er acht op te slaan. Door met de persoon of voor hem te bidden, ootmoedig vragend om Gods ontferming. Nodig je naaste uit met je mee te gaan naar de kerkdiensten. Doe het, hij en wij mochten er Hem vinden. Beiden zullen er eeuwig goed mee zijn. ‘Gij hoort hen die Uw heil verwachtten’ (Psalm 65:1, berijmd).

EVANGELIETJES

VERTEL HET VERDER!

6-10
JAAR

10-12
JAAR

HOI, JONGENS EN MEISJES!

Op een avond wandel je met papa en mama door het bos. Je volgt de gele paaltjes langs het pad. Die wijzen de weg. Het wordt donker... dat is eng! Zonder licht verdwaal je! Papa zet een zaklamp aan. Fijn, zo zie je de paaltjes en het pad!

In de Bijbel maakte het volk van Israël een lange, gevaarlijke reis. Dwars door de woestijn. Naar het beloofde land. Ze wisten de weg niet, maar God was hun Gids! Hij wees de weg

door de wolk- en vuurkolom. Hij was dichtbij. Daarom waren ze veilig!

Jouw leven is ook een reis. Je bent onderweg. De weg is levensgevaarlijk! Donker door de zonde. Zonder God als Gids verdwaal je. Het kost je leven! Maar... God roept: 'Keer om!' Hij geeft jou de Bijbel. In de Bijbel staat Wie God is en hoe je Hem moet volgen. Als een lamp in het donker en een licht op je weg. Dan reis je veilig en mag je voor altijd leven bij God!



PUZZEL

Alle kinderen moeten deze boodschap van God horen! Daarom heeft meester Jos een boek met Bijbelverhalen geschreven. Juf Julia heeft er mooie tekeningen bij gemaakt.

Help jij meester Jos en juf Julia om de verhalen in de juiste tijd te plaatsen? Zet de letters op de juiste plaats in de tijdbalk. Wat lees je?



Oude Testament: **GOD** ...

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H ... doet wat Hij zegt
Abraham

N ... regeert
David

S ... is goed
Schepping, zondeval, belofte

G ... is overal
Daniël

P ... hoort en leidt
Mozes

I ... is trouw
Ruth

C ... ziet alles
Kain en Abel, Noach, torenbouwers

E ... zorgt
Jozef

P ... verlost
Gideon

Nieuwe Testament: **JEZUS'** ...

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

K ... koninkrijk

O ... levenseinde

E ... jonge jaren

D ... werk

T ... Naam over de hele wereld

M ... leeft

W ... geboren

R ... onderwijs

S ... opdracht

E ... wonderen

Antwoord: schepping, wederkomst



De boodschap van God

Bijbelverhalen voor jou

Tekst: Dorieke van Horssen

Wat waren we verrast afgelopen juni toen we hoorden dat er zo'n mooi bedrag opgehaald is voor de nieuw uitgegeven kinderbijbel: 'De boodschap van God.' Het was bijzonder om te merken dat jong en oud vanuit alle delen van het land zich zo actief ingezet hebben om geld op te halen voor deze kinderbijbel. Een bijbel die speciaal geschreven is voor kinderen die de Bijbelse geschiedenissen niet kennen.

We zijn de Heere God dankbaar dat we 12.500 exemplaren gratis beschikbaar hebben kunnen stellen om uit te delen aan kinderen van buiten de gemeente via kinderclub en/of straatwerk. Alle plaatselijke kerkelijke gemeenten hebben een brief gekregen met een code waarin staat hoe ze de kinderbijbel kosteloos kunnen bestellen.

In dit artikel doen we een aantal concrete handreikingen over hoe je de kinderbijbel 'De boodschap van

God' in de praktijk van het evangelisatiewerk kan gebruiken. De kinderbijbel kan uitgereikt worden aan kinderen die structureel een kinderbijbelclub bezoeken. Tijdens de kinderclubmomenten kan er dan met de kinderen uit hun eigen Bijbel gelezen worden. Dit geeft je als kinderwerker de mogelijkheid om:

- Kinderen inzicht te geven in hoe de Bijbel opgebouwd en ingedeeld is. Voor de juiste verstaanbaarheid van de Bijbel is het belangrijk om een stuk context te kennen. Voor kinderen kunnen

beelden hierbij behulpzaam zijn. In 'De boodschap voor jou' is een tijdlijnkaart weergegeven. Deze kan gebruikt worden om kinderen met de basis bekend te maken.

- Kinderen te leren hoe ze de Bijbel kunnen gebruiken. Concreet kun je dit doen door eerst met de kinderen te bidden en te zingen. Op deze manier leer je kinderen vragen om het licht van de Heilige Geest. Daarnaast kun je de kinderen bewustmaken van aspecten als eerbied, aandacht en houding. Door letterlijk de Bijbel met de kinderen te lezen kun je een voorbeeld geven. Probeer samen met het kind te ontdekken wat er in de Bijbel staat en wat dit betekent. Hierbij kun je zelf een voorbeeld geven door rustig de Bijbelse tekst te lezen en samen met het kind te ontdekken wat de boodschap is.

'Bij het uitdelen van de kinderbijbel is het goed om na te denken over opvolging ervan'

- Kinderen bekend te maken met de gewoonte van het regelmatig lezen van de Bijbel. Door structureel tijdens de clubmomenten de Bijbel te lezen, creëer je ruimte voor een nieuwe gewoonte in het leven van het kind. Als het kind leert om op een vast moment de Bijbel te lezen, kan het dit op den duur ook overzetten naar de thuissituatie. Als kinderwerker kun je toewerken naar een situatie waarin de kinderen ook tussen de clubmomenten door zelf uit de Bijbel lezen, en zo het zichzelf steeds meer eigen maken.
- De kinderbijbel kan ook uitgereikt worden aan ouders van kinderen die je kent vanuit een inloophuis of een kerkopenstelling. Via de ouder kan het kind een Bijbel krijgen. Juist als de ouders bekenden



zijn voor de evangelisatievrijwilligers, heb je de mogelijkheid om aan opvolging te doen. Dit zou kunnen door na te vragen of de Bijbel daadwerkelijk gelezen wordt en door te vragen op de verstaanbaarheid van de Bijbel. Bijvoorbeeld door vragen als: 'Welk verhaal heb je laatst gelezen?' 'Was er iets wat vragen bij je oproep?' Door wat nazorg te bieden, kun je menselijkerwijs bijdrage aan het daadwerkelijk structureel gebruik van de kinderbijbel in een gezin. In Handelingen 16 lezen we de troostvolle geschiedenis dat er door één volwassene die tot geloof komt een heel gezin gered wordt.

- De kinderbijbel kan uitgedeeld worden tijdens een incidentele activiteit. Hierbij kan gedacht worden aan een zogenoemde 'tentdag' die vanuit een evangelisatiepost georganiseerd wordt. Ook zijn er veel gemeenten die bekend zijn met straatevangelisatie en hiervoor een mooie kraam, bakfiets of bus hebben ingericht. Daarbij wordt door middel van een wervende activiteit gezocht naar nieuwe contacten. De kinderbijbel kan onderdeel van het materiaal zijn, dat tijdens zo'n activiteit uitgedeeld wordt. Ook bij het uitdelen van de kinderbijbel aan kinderen die je niet kent, is het goed om na te denken over opvolging. Dit zou kunnen door het gebruik van de Ansichtkaart (zie webshop), waarop je contactgegevens van een persoon vanuit de gemeente of evangelisatiepost kunt zetten. Dit maakt de drempel om persoonlijke vragen over het geloof te stellen lager.

'Alles was vreemd voor me'

Student kwam via kerktijden.nl in de
Gereformeerde Gemeenten terecht

Tekst L. Vogelaar



Reformatrische kerken kende Johannes Lont niet. Hij had alleen weleens tv-beelden uit Staphorst en Urk gezien. Nu behoort hij tot de Gereformeerde Gemeente in Krabbendijke. 'Bij het toetreden tot een kerk blijft persoonlijke bekering nodig.'

Lont (30) doet zijn verhaal aan een tuintafel achter zijn ouderlijk huis in Schalkhaar. Daags tevoren is hij met zijn gezin naar diensten van de Gereformeerde Gemeente in Deventer geweest. 'Toen ik hier opgroeide, wist ik niet eens dat die bestond.'

Hij behoorde tot de Gereformeerde Kerk (later PKN) in Deventer. 'We baden thuis het Onze Vader, maar lazen de Bijbel niet. Wat een dominee zegt, is dan je enige informatiebron. Over bekering sprak hij niet; alleen over hoe je goed kon leven. Van mijn neven en nichten gaat niemand meer naar de kerk. Dat is begrijpelijk: er ligt in de prediking geen klem op; er is geen noodzaak dat er in je leven iets gebeurt.'

Toen Johannes in 2012 in Amsterdam ging studeren, ging hij naar de gereformeerde Keizersgrachtkerk. 'De predikant hield Bijbelstudie bij hem thuis. We behandelden Johannes 15 en men had moeite met vers 6: 'Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelfde, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.' 'Het staat er wel', zei de dominee eerlijk. 's Zondags zei hij dat echter niet. Toen dacht ik: Dit klopt niet.'

Zoektocht

Een zoektocht volgde. Via kerk-tijden.nl kwam Johannes bij de Gereformeerde Gemeente in Amsterdam-Noord terecht. 'Tijdens een woensdagavond-dienst ben ik binnengestapt. Anderen zullen zich misschien verloren voelen, maar ik was eigenlijk wel blij dat niemand me de eerste dienst aansprak. Zo kon

ik rustig observeren: hoe verloopt de dienst, wat zingen ze. Alles was vreemd voor me. Daarom is het goed dat steeds meer gemeenten een website hebben waarop ze wat uitleg geven.'

De dominee ging vers voor vers door het hoofdstuk heen. 'Evenwichtig; geen creatieve uitleg om de Bijbeltekst kloppend te krijgen met eigen opvattingen. Ik vond het een verademing. Met reformatische mensen was ik nooit in aanraking geweest; ik dacht zelfs dat ze geen smartphone hadden.'

'Een groot wonder dat God me nog wilde zien'

De econometriestudent bleef de diensten bezoeken, kreeg bij een ouderling thuis privécatechisatie en deed belijdenis. Het betekende onder andere het einde van zijn verkering, van verjaardagen bezoeken op zondag en van deelname aan een seculiere studentenvereniging.

Gods stem gehoord

Tijdens de Familiedagen in Gorinchem werd hij samen met een meisje uit Krabbendijke ingezet om leden voor de SGP-jongeren te werven. Ze trouwden in 2018 en vestigden zich in Westzaan. 'In Amsterdam was ik verbonden geraakt aan de kerk en de leer, maar het was een verstandelijke keuze. In Westzaan heb ik

onder een voorbereidingspreek voor het eerst Gods stem gehoord: 'Toon Mij uw gedaante.' Ik las enorm veel, maar toen leerde ik dat ik nog niets wist. Het was een groot wonder dat God me nog wilde zien. Later zijn er maanden van duisternis gevolgd. Een ouderling zei: 'Als het waar is, komt God erop terug.' En dat is ook wel gebeurd.

Ik liep eens te overdenken hoe het kan dat in het Oude Testament de Heere tussen de mensen wilde wonen en in het Nieuwe Testament in de mensen. Toen sprak de Heere duidelijk vanuit Psalm 132: 'Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.' Het was alsof de Heere me opeiste. Er kwam liefde tot een onbekende God. Daar heb ik een paar dagen uit mogen leven. Later is m'n hart verklaard onder een preek van ds. Moens over Jesaja 50: 'Wie is er onder ulieden die den HEERE vreest?'

Oude boeken

In 2022 verhuisde het gezin naar Krabbendijke. Voor de John Bunyanstichting bewerkte Lont Bunyans 'Geestelijke zinnebeelden.' Het is lectuur die zijn familie niet las. 'Hoewel, toen een zus van mijn opa overleed, kreeg ik haar boeken; verder had niemand interesse. Daar zat een boek van Hugo Binning bij. Blijkbaar werd dat vroeger gelezen. De Gereformeerde Kerken zijn enorm veranderd; ik hoop dat reformatische kerken hiervoor bewaard worden.

Als ik terugkijk, ben ik dankbaar dat ik in de Gereformeerde Gemeenten ben terechtgekomen. Echter, ook voor mij blijft de ernstige waarheid staan: Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.'

Halloween



Weet jij de weg?

Op 31 oktober is het Halloween: een mogelijkheid om het Evangelie van het Licht te verspreiden.

Dit jaar stellen we nieuwe materialen beschikbaar rondom dit thema voor kinderen. Als kerntekst hebben we Johannes 14:6 genomen: 'Jesus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.'

NIEUWE MATERIALEN

- Flyer
- Video met uitleg
- Zoekkaarten
- Zaklampjes met een Bijbeltekst

Gebruik:

- **Flyer:**
Deze kan uitgedeeld worden bij een evangelisatiekraam, bij de inloop of als kinderen aanbellen aan huis tijdens de Halloween tocht. Het kan leuk zijn hier iets lekkers bij te geven
- **Video:**
Deze kun je delen via Social Media

of laten zien tijdens een avond van de kinderclub in de week van Halloween

- **Zoekkaarten:**
Deze kun je ophangen bij de kerk, het inloophuis of je eigen woning. Voor het gebruik van de zoekkaart zijn de zaklampjes nodig. Deze kun je uitdelen of in een bakje bij de zoekkaart leggen. De kinderen kunnen met het zaklampje de zoekkaart oplossen en daarna het zaklampje met Bijbeltekst mee naar huis nemen

- **Zaklampjes met Bijbeltekst:**
Deze kun je gebruiken met de zoekkaart of los uitdelen tijdens een evangelisatieactiviteit.



Ga voor een overzicht van alle materialen naar onze website www.evagg.nl/halloween.



Weet jij de weg?



Deze tekst staat centraal in onze (ver-)nieuw(d)e materialen rond Halloween.

**'Jezus zei tot hem:
Ik ben de Weg, en
de Waarheid, en het
Leven. Niemand komt
tot de Vader, dan
door Mij.'**

Johannes 14:6

Materialen Halloween

We hebben voor de kinderen zaklampjes, een doolhof en zoekkaarten beschikbaar. Zoals wij een lampje nodig hebben om de routekaart te kunnen lezen in het donker, zo staat er in de Bijbel: 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.'

Kijk op onze website voor meer informatie en bestel via onze webshop de materialen.



Bestel op
[evgg.nl/
halloween](https://evgg.nl/halloween)
of scan de
QR-code





Perfekte mensen?

Tekst Ineke van Dalfsen

Er komt een appje binnen, Emmy heeft een vraag: 'Hey Ineke, kun jij mij de tien geboden sturen? Ik ben wel benieuwd wat daarin staat.' Emmy weet weinig tot niets van het christelijk geloof. Regelmatig hebben we er gesprekken over, maar vaak haalt ze allerlei dingen door elkaar. Het gaat haar pet te boven, zegt ze zelf.

Een foto van de tien geboden wordt verstuurd en al snel volgt haar reactie: 'Dan is er nog werk aan de winkel, of ik ze allemaal nagekomen ben, niet dus! En of ik ze allemaal kan gaan nastreven... Maar ik probeer mijn best te doen en anders vraag ik of de Heer mij kan vergeven.'

Het is een herkenbaar antwoord van een seculier iemand. Bijna iedereen voelt wel aan dat hij/zij de tien geboden niet kan houden. We zijn toch mens... Maar als je je best doet, zal God wel tevreden zijn en je vergeven.

Ik reageer: 'Wat denk je, zou ik ze allemaal nagekomen zijn? Het lukt geen mens. Het kan niet, maar het hoeft ook niet. Alleen Jezus, Die God en Mens tegelijk was, kon het. Hij heeft de leefregels wél gehouden, in de plaats van allen die in Hem geloven. In Hem kan God een mens vergeven, mij, maar ook jou.'

Vrijdag is Emmy al vroeg bij het boodschappentas-project. En als er maar even gelegenheid voor is, komt ze direct naar mij toe: 'Ik was helemaal verbaasd over jouw reactie. Jij schreef dat jij de tien geboden ook niet kon houden. Jij bent toch een echte christen? Jij weet precies wat erin staat, maar hou jij ze dan niet?' Een gesprek volgt, over (erf)zonde en redding, over de betekenis van de Naam Jezus: Redder. Het gesprek duurt tot een nieuwe bezoeker de aandacht vraagt.

Emmy's reactie houdt mij op thuisreis nog steeds bezig. Buitenstaanders denken dus dat christenen

zonder zonde zijn, of in ieder geval zonder zonde zouden moeten zijn. Maar het christelijk geloof is de enige religie die zegt dat de mens totaal verdorven is, en er is (ten opzichte van God) niets goeds meer van te verwachten. Bij alle andere godsdiensten moet je zelf nog iets doen of wordt een kind als een wit papier geboren dat zelf voor goed of kwaad kiest.

Maar juist het geloof in de zwaarheid van de mensheid, de onmogelijkheid om jezelf te redden, geeft ook een grote ruimte voor en rijkdom aan de Ander. Juist dáárom is de Heere Jezus gekomen. Jezus, dat is Redder. Niet omdat ik goed ben, juist omdat ik weet/beken dat ik een zondaar ben. En dat er alleen door een Ander hoop en redding is.

'Het christelijk geloof is de enige religie die zegt dat de mens totaal verdorven is'

Wat een rijke God (en godsdienst) hebben we: we kunnen en hoeven niets, het ligt helemaal en volkomen in God door Jezus, zo vast en zeker! Zouden we uit liefde en dankbaarheid dan niet naar Zijn geboden leven? Onze Heidelbergse Catechismus stelt in Zondag 23 de vraag: Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Waarom zou je eigenlijk geloven? En als je gelooft, waarom zou je in de God van de Bijbel geloven?

Omdat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam des eeuwigens levens. Niet om iets in mij, maar alleen in Christus Jezus.

Rotterdam krijgt Huiskamer

Tekst Mat Rodrigo



Inloop- en Bijbelhuis 'In de Gouwstraat' in Rotterdam ging zo'n achttien jaar geleden open. Als je toen door de ramen naar binnen keek, had je zicht op 'de inloop'. Wat boekenkasten, tafels, stapelbare stoelen, uiteraard een koffiemachine en... gelukkig ook bezoekers. Wie nu naar binnen kijkt, ziet dat de inloop een gezellige Huiskamer is geworden. Zodat we meer recht doen aan wat we willen zijn: een huiselijk Inloop- en Bijbelhuis.

Als wegen elkaar kruisen, kan er iets moois ontstaan. Toen in 2023 de Huiskamer vorm kreeg op papier, zocht de Gereformeerde Gemeente Klaaswaal naar een project.

Om de saamhorigheid binnen de gemeente en de samenwerking tussen de verschillende verenigingen te stimuleren, startte de activiteitencommissie een zoektocht naar een tastbaar project, waarbij mensen zich iets kunnen voorstellen. Hoe concreter, hoe beter.

Geen vreemden voor elkaar

De weg naar 'In de Gouwstraat' was al wat geplaveid door bezoeken van de +16, de vrouwenvereniging en de kerkenraad aan de post in Rotterdam. Eén telefoontje was voldoende om het geheel te laten starten. Met een gemeentedag, waar meteen al bijna de helft van het benodigde bedrag werd ingezameld. Verder leverden o.a. een zangavond, bolchrysantenactie, kinderspelen, een spulletjesmarkt en een boerderijfair hun royale bijdrage. Tot een totaal van €12.500.

Gemaakt bestek

Tijdens de openingsmiddag op 22 juni j.l. las evangelist Martin Rozema een deel van Psalm 89 en zongen we – samen met een tiental bezoekers uit de wijk! – Psalm 89:1 en 2. Daarin belooft God dat het gebouw van Zijn gunstbewijzen naar Zijn gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen. In deze Psalm wordt ook gesproken over een volk dat welgelukzalig is, omdat ze het geklank kent, het geklank van wet en evangelie.

Om de Held Die machtig is te verlossen te leren kennen. Dat de Heere daartoe het werk in de Huiskamer dienstbaar zou willen stellen.

Huiselijke en vertrouwelijke sfeer

De architecte (een dochter van een vrijwilliger) heeft een uitnodigende en huiselijke sfeer gecreëerd door natuurlijke materialen en kleuren te gebruiken. De grote tafel (plaats voor wel 16 bezoekers) is van centimeters dik massief eiken en bestaat uit twee delen die uit dezelfde massale boom zijn gezaagd. De koffiecorner is diepblauw, afgewerkt met een natuurstenen blad in zandkleur. Tegen de muur staat een kerkbankje, dat verrassend veel wordt gebruikt. Achteraf tegen de blauwe muur staat een huiselijk zitje met staande schemerlamp voor gesprekjes onder vier ogen.

Het behang spreekt boekdelen

Natuurlijke motieven, zoals die trouwens ook bij de bouw van de tabernakel werden gebruikt, vinden we ook terug in het gekozen behang. Op het eerste gezicht een mooi samenspel van bladvormen en natuurlijke tinten. Bij nadere beschouwing blijken het bladeren te zijn van de Maranta, bekender als de Tien Gebodenplant. 's Nachts sluiten de bladeren zich, ze vouwen zich samen. Daaraan dankt de Maranta haar tweede naam, de gebedsplant. Een plant die een standplaats vraagt in een warme huiskamer...



Gastvrije Haven in Kampen

Tekst Christianne Hoogendoorn

Als je naar Kampen rijdt, zie je grote, oude zeilboten aan de IJsselkade, met daarachter oude pakhuizen en smalle straatjes. Inloophuis 'De Haven' doet zijn naam eer aan. Bram en Riet van der Horst zijn twee van de vele vrijwilligers.

In 2020 werd de huidige Haven aangekocht door de kerk. Om de gemeente hierbij te betrekken, werd een avond gehouden om te kijken welke activiteiten ze hier zouden kunnen doen. 'Ik was al vrijwilliger bij het maaltijdproject van de evangelisatiepost in Leeuwarden en ik opperde het idee om een lunch te organiseren bij het inloophuis,' vertelt Riet. 'Direct werd ik verantwoordelijk voor deze activiteit, zo snel ging dat,' glimlacht ze. Ook Bram wilde zich graag inzetten voor het inloophuis 'De Haven'. In het verleden deed hij werk voor de post in Leeuwarden en was hij betrokken bij straattevangelisatie in Kampen. 'We vinden het ook prettig om de activiteiten samen

te doen,' vertelt Bram, 'je samen ergens voor inzetten vinden we erg waardevol.'

'We merken dat het vooral belangrijk is om een luisterend oor te bieden'

Het inloophuis 'De Haven' zit dichtbij een woonwijk en is een plek waar mensen langskomen die bijvoorbeeld naar het winkelcentrum gaan. De Haven is van

dinsdag tot en met vrijdag open voor inloop. Doordeweeks worden er ook activiteiten georganiseerd zoals repaircafé, tienerclub, crea-ochtend en lunch op vrijdag. Op zondag is er wekelijks na de ochtenddienst een Bijbelstudie met een eenvoudige lunch.

Bram: 'Veel mensen kennen we omdat ze elke week komen voor een kopje koffie of een activiteit.' Er is ruimte voor gesprekken en de bezoekers leren ook onderling van elkaar. 'We merken dat het vooral belangrijk is om een luisterend oor te bieden en er voor de mensen te zijn,' vertelt Riet. 'Zo kunnen we ze helpen met hun tijdelijke nood en wijzen op de rijke boodschap van het Evangelie!'