

Weest in

**GEEN DING**

*bezorgd*

---

maar laat uw begeerten  
in alles door **bidden**  
en **smeken**,  
met **dankzegging**,

---

*bekend*

worden bij

**GOD.**



**Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God.**

*Bijbel, Filippienzen 4, vers 6*

De ene zorg is in deze tijd nog niet voorbij, of de volgende dient zich aan. Gezondheid? Werk? Inkomen? Waar zal dit eindigen? Het is niet vreemd dat de zorgen ons soms teveel worden. God roept ons in deze Bijbeltekst op om alle zorgen bij Hem te brengen. Hij is de Schepper, Die alle macht heeft in hemel en op aarde. We mogen bidden om kracht voor de toekomst en Hem danken voor de kracht die Hij geeft.

**Lees in de Bijbel hoe God ook voor u wil zorgen.**