

als nu

deze dingen beginnen te geschieden,

zo ziet omhoog, en

**HEFT UW
HOOFDEN**

opwaarts,



omdat

**UW
VERLOSSING**

nabij is.

Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

Bijbel, Lukas 21, vers 28

Wie het nieuws volgt, wordt regelmatig opgeschrikt door berichten over aardbevingen, overstromingen en andere (natuur)rampen. Om nog maar te zwijgen over de bloedige oorlogen die gevoerd worden. Wie had dat kunnen denken? Toch zei Jezus eeuwen geleden al dat er tijden komen van oorlogen, aardbevingen en epidemieën. Heel de wereld zal in rep en roer zijn. Jezus zei dit niet om mensen bang te maken, maar om Zijn volgelingen erop te wijzen dat dwars door deze verschrikkelijke gebeurtenissen doorklinkt: uw verlossing is nabij! Jezus komt terug om al Zijn volgelingen thuis te halen bij Hem in de hemel. Kijk niet teveel naar de omstandigheden, maar kijk omhoog!

Lees in de Bijbel en bidt of God ook u wil verlossen.