

Verneëert u āan onċer ċe

*krachtige*

**HAND VAN GOD,**

opċat Hij u verhoge te Zijner tijċ.



Werpt al uw bekommernis op Hem, want

**HIJ ZORGT**

*voor u.*

**Verneederd u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoge te Zijnen tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.**  
*Bijbel, 1 Petrus 5, vers 6 en 7*

Waarom overkomt mij dit? Een begrijpelijke vraag in moeilijke omstandigheden. Maar wie zal het antwoord geven? Vaak schuilen pijn, verdriet en angst onder deze vraag. Tegelijk is het ook een eerlijke vraag. Omstandigheden zetten ons vaak aan het denken. Daar wijst God ook op. Hij wil dat we voor Hem buigen en erkennen dat Hij God is! Dat we ons realiseren dat als bij ons alles uit de hand loopt, Hij juist alles in de hand heeft. Hierin zien we Gods liefde en beweging. Hij zegt: 'Vertel maar eerlijk: je kunt niet zonder Mij. Breng toch al je moeite en problemen bij Mij, Ik zal voor je zorgen.'  
God wil dat we niet op onszelf vertrouwen, maar op Hem. Als je dat doet, zul je niet bedrogen uitkomen.

**In de Bijbel leest u meer over Wie God is.**