

1 JEZUS EN ZIJN EVANGELIE

1.1 . OPSCHRIFT: HET HEILIG EVANGELIE NAAR DE BESCHRIJVING VAN MARKUS.



LEES DE BIJBEL: MARKUS 1:1

1 Het begin van het Evangelie van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God.



KERN:

Het Evangelie is de 'goede boodschap' van God aan zondige mensen, dat Jezus Christus de Zaligmaker is.

EVANGELIE

Letterlijk betekent Evangelie 'goede boodschap'. Er zijn vier Bijbelboeken die Evangelie worden genoemd: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Dit zijn de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament over het leven van Jezus Christus op aarde. Mattheüs schreef voor de Joden om hen ervan te overtuigen dat Jezus de Messias (Verlosser) is. Markus schreef een nauwkeurig verslag over het leven van Jezus zoals hij het van Petrus hoorde. Lukas schreef voor de heidenen om aan te tonen dat Jezus niet alleen voor de Joden maar ook voor mensen uit alle volken is gekomen. Johannes laat zien dat Jezus echt Gods Zoon is.

HET HEILIG EVANGELIE

Met 'het heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus' wordt niet bedoeld dat het een verslag van Markus is. Het gaat om Gods boodschap, nl. de verkondiging van God aan zondige mensen, dat herstel van de relatie met God door tussenkomst van Jezus Christus mogelijk is. En omdat God Zelf deze boodschap laat verkondigen, is deze 'heilig'. Een zelfde 'Evangelie-verkondiging' is er ook al in het Oude Testament te horen in alle aankondigingen over de komst van Jezus Christus als de Verlosser.

WAAROM IS DIT EEN 'GOEDE BOODSCHAP'?

Daarover lezen we in het begin van de Bijbel, in de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Hierin gaat het over de schepping van hemel en aarde en ook van de eerste mensen

Adam en Eva. God schiep hen met het doel om in volmaakte liefde en gehoorzaamheid tot Zijn eer en naar Zijn wil te leven. Verleid door de duivel wilden ze zelf bepalen wat goed en kwaad is. Ze kwamen in opstand tegen God en vielen zo in de zonde van ongehoorzaamheid. Daardoor missen ze hun oorspronkelijke levensdoel. Zonde betekent doelmissen. Gods doel was immers dat ze voor Hem zouden leven in liefde, tot eer van hun Schepper. Gods toorn rust daarom op hen en al hun nakomelingen. Ze werden verdreven uit het paradijs. Zo is door de zonde alle ellende en de dood in de wereld gekomen. Maar God belooft de Verlosser, Zijn Zoon Jezus Christus. Deze belofte loopt als een rode draad door het Oude Testament. In het Nieuwe Testament gaat deze belofte in vervulling met de komst van Jezus, Gods Zoon, in deze wereld. Hij is de Zaligmaker. Door Zijn Woord en de Heilige Geest wil God genade en geloof in Jezus Christus geven. Zo alleen is herstel van de relatie met God weer mogelijk. Over Hem en Gods weg van verlossing door Hem, gaat het in deze Bijbelstudies. We hopen dat deze ook zo voor u/jou tot eeuwige zegen zullen zijn.

VRAGEN

1. Wie is Markus:
 - a. Waar groeide hij op en wie was zijn moeder? Handelingen 12:12
 - b. Bij welke bijzondere gebeurtenis schrijft hij over zichzelf? Markus 14:51
 - c. Hoe noemt Petrus hem? 1Petrus 5:13.
2. Wat is de kern van de 'goede boodschap', zoals we dit lezen in Jesaja 40:9?
3. De belofte van Jezus als de Zaligmaker loopt als een rode draad door het Oude Testament.
Wat lees je over:
 - a. Zijn Namen in Jesaja 7:14 en Jesaja 9:5?
 - b. De plaats van Zijn geboorte in Micha 5:1?
 - c. Het doel van Zijn lijden en sterven in Jesaja 53:5?
4. Hoe wordt het evangelie ook voor ons tot een 'goede boodschap'?

*"Maar God belooft
de Verlosser"*

