

WANT
DE MENS
GAAT
NAAR
ZIJN
EEUWIG
HUIS



UIT: BIJBEL, BOEK PREDIKER,
HFDST 12 VERS 5



LEVENGREIS

Als we reizen, gaan we van A naar B. Bijvoorbeeld voor een bezoek, een vakantie of voor ons werk. Ons leven is ook een reis: vanaf onze geboorte tot ons sterven. Die reis maken we allemaal.

Het kan interessant zijn om te lezen over de levensreizen van mensen. Die vinden we ook veel in de Bijbel. Bijvoorbeeld hoe Adam, de eerste mens, het reisplan van zijn leven en dat van al zijn nakomelingen bewust veranderde door zich van God af te keren. Lees ook de levensreis van Jezus, de Zoon van God. Vanuit de hemel kwam Hij naar deze wereld om mens te worden, zoals wij. Hij kwam om mensen die van God zijn weggelopen weer op te zoeken, om zo hun route te wijzigen. En dat doet Hij nog steeds.



Heb jij al eens nagedacht over JE LEVENSWEG ten opzichte van GOD?

We zijn op reis naar ons eeuwig huis. Er zijn twee bestemmingen: of je komt thuis bij God of je bent voor altijd zonder God. Dat is de bestemming na ons leven. Jezus zegt in de Bijbel, het boek van God, 'In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen'. Er is maar een toegang om daar in te komen. Jezus zegt: Ik ben de Deur! Alleen door omkeer en geloof in Jezus Christus heb je toegang tot het huis van Zijn Vader. Hij is de enige Weg tot God. Weet je niet hoe je bij Hem kunt komen? Lees in de Bijbel en bid of God je op deze weg wil brengen en leiden. Alleen dan zal je thuiskomen bij God en eeuwig leven in Zijn heerlijkheid.