

GRATIS BIJBEL

Wil je meer weten over Kerst of heb je vragen over het christelijk geloof? We komen graag met je in gesprek! Hieronder vind je onze gegevens.

www.bijbelcentrum.nl

GRATIS BIJBEL

Licht in de duisternis

- KERST -

- KERST -

Een stroomstoring! Je hebt het waarschijnlijk wel eens meegemaakt. In het donker ga je al tastend op zoek naar iets wat licht geeft. Voorzichtig zet je kleine stapjes, want de kans is groot dat je jezelf stoot of dat je zelfs valt. Je ziet immers niet waar je loopt en waar de gevaren zijn... Langzaam beginnen je ogen een beetje aan het donker te wennen. En dan, opeens: licht! De storing is verholpen en de lamp springt aan. Pas nu het licht schijnt, zie je hoe je omgeving er werkelijk uitziet.

Dit is het beeld van ons leven op deze aarde. Wij wandelen in de spreekwoordelijke duisternis en onze ogen zijn er aan gewend. We kennen het licht niet meer. De Bijbel, Gods Woord, spreekt over de 'vorst der duisternis', dat is de duivel. Het gaat in de Bijbel ook over de werken van de duisternis zoals bijvoorbeeld haat en geweld. En over het oordeel van de duisternis zoals tegenslagen, moeite en verdriet. Misschien ervaar jij dat ook wel.

Oorzaak

De oorzaak van die duisternis zien we vaak niet. Duisternis is een gevolg van de zonde. Wij mensen hebben God, onze Schepper, verlaten. We leven niet meer voor Hem en we denken zelfs niet meer aan Hem. Of jij wel? Doordat wij God verlaten hebben, is de wereld aardedonker geworden. Maar ook ons innerlijk is verduisterd. Jaloezie, egoïsme en haat vinden we niet alleen om ons heen, maar -als we eerlijk zijn- ook in ons eigen denken en doen.

Licht in de duisternis

God had ervoor kunnen kiezen om de hele mensheid in de duisternis aan haar lot over te laten. Wij hebben immers zelf afscheid van Hem genomen. Toch doet Hij dat niet. In plaats daarvan stuurde God Zijn eigen Zoon. Het werd Kerst: Jezus Christus, hét Licht, scheen in de duisternis van de nacht waarin Hij geboren werd in Bethlehem. Was de wereld blij met dat Licht?

"En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos".

UIT DE BIJBEL BOEK: JOHANNES, HOOFDSTUK 3, VERS 19

De Bijbel zegt dat de duisternis het Licht niet heeft begrepen, toch waren er ook die wél naar dat Licht uitzagen. Zij konden het in de duisternis niet uithouden. Zij keken uit naar het morgenlicht. Zo gaat dit Licht nog op in de duisternis.

"Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen."

UIT DE BIJBEL BOEK: JESAJA, HOOFDSTUK 9, VERS 1

Levensgevaarlijk

Zonder God leven wij dus allemaal in de duisternis, en dat is levensgevaarlijk! Dit eindigt straks in de buitenste duisternis. Alleen het Kind van Kerst, Jezus Christus, kan (en wil!) die duisternis verdrijven. Bid of God Zijn licht wil laten schijnen in je hart. Je kunt hierover lezen in het Woord van God, de Bijbel.

Er ligt een gratis exemplaar voor je klaar.