

GRATIS BIJBEL

Wilt u meer weten over Kerst of heeft u vragen over het christelijk geloof? We komen graag met u in gesprek! Hieronder vindt u onze gegevens.

[www.bijbelcentrum.nl](http://www.bijbelcentrum.nl)



- GRATIS BIJBEL -

## KERSTKIND

Het is een bekend beeld: blauwe of roze slingers voor de ramen van een woning. Daaraan kun je zien dat er een baby is geboren en dat mag iedereen weten! Geboortekaartjes worden verspreid en familieleden en vrienden komen op kraamvisite. De geboorte van een kind geeft blijdschap en vreugde.

Met Kerst denken we ook aan de geboorte van een baby. De geboorte van de Zoon van God. Hij was God en werd ook Mens. Ook bij Zijn geboorte was er blijdschap en vreugde. Er klonk zelfs een hemels lied, gezongen door duizenden engelen.

*“Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.”*

## NAAM

Een van de eerste dingen die mensen willen weten is de naam van de pasgeboren baby. Elk kind heeft een eigen naam. Sommige namen zijn bekend, andere namen heb je nog niet eerder gehoord. De Zoon van God heeft ook een naam gekregen, meer dan één naam zelfs. Zijn namen vertellen Wie Hij is en waarom Hij op deze aarde geboren is.

Zijn bekendste naam is Jezus. Dat betekent Zaligmaker. Jezus kwam naar deze aarde om mensen zalig, dat is echt gelukkig te maken. In de Bijbel, het boek van God, lezen we dat we zonder Jezus ongelukkig zijn. Dit komt door de ongehoorzaamheid van de mensen tegen God. Deze opstand tegen God begon al bij de eerste mens. Hierdoor kwam het kwaad op de aarde, terwijl er eerst alleen vrede was. Dat kwaad en de gevolgen ervan merken we in de wereld om ons heen en ook in ons eigen leven. Jezus is op aarde geboren om weer vrede te geven en bovendien het eeuwige leven met God. Hem te leren kennen als Redder en Verlosser van de zonde: dát geeft blijdschap en vreugde!

*Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is; opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.*

**UIT DE BIJBEL** BOEK: FILIPPENZEN, HOOFDSTUK 2, VERS 9 EN 10.

Na de geboorte van het Kind Jezus komen er allerlei mensen op kraamvisite. Zij hebben Jezus gezien, de nieuwgeboren Koning! Herders en wijzen uit het Oosten vertellen ervan aan iedereen die ze tegenkomen. Misschien bent u ook wel nieuwsgierig geworden naar dit Koningskind. Dan hebben we goed nieuws voor u. Ook u kunt meer over Jezus te weten komen. Heel de Bijbel, het boek van God, gaat over Hem. Er ligt een gratis exemplaar voor u klaar.

