

DS. J. MIJNDERS

Met eer en heerlijkheid
gekroond



52 MEDITATIES
OVER HET LEVEN VAN JOZEF

MET EER EN HEERLIJKHEID GEKROOND

52 MEDITATIES

OVER

HET LEVEN VAN JOZEF

Ds. J. Mijnders

Met eer en heerlijkheid gekroond

52 MEDITATIES
OVER
HET LEVEN VAN JOZEF



DEN HERTOG - HOUTEN

1. JOZEF ALS TYPE VAN CHRISTUS; EEN GESCHENK VAN DE HEMEL

God dacht ook aan Rachel, en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En zij werd bevrucht en baarde een zoon; en zij zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: De HEERE voege mij een andere zoon daartoe.

GENESIS 30:22-24

HET ligt thans in de bedoeling, als de Heere ons de tijd, wijsheid en krachten geeft met u te gaan handelen over het leven van Jozef. En zal deze schone geschiedenis - door Gods Geest opgetekend - aan het doel beantwoorden, dan geve ons de Heere in deze weg gedurig uit te gaan tot die meerdere Jozef, de Behouder des levens. Om met onze ledige zakken uit Zijn volle schuren van Hem te ontvangen genade voor genade. Ja, dat we aan het eind van de reis met een Jakob mochten getuigen: 'Het is genoeg; Jozef leeft nog.'

We lezen in Gods Woord dat de Heere de baarmoeder van Rachel had toegesloten. Maar in plaats van zich met dit kruis te wenden tot Hem, Die haar dit had opgelegd, lezen we in Genesis 30 vers 1a: 'Als nu Rachel zag, dat zij Jakob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster.' Nijd, toorn en afgunst bezetten het hart van Rachel. Het is niet alleen het gemis van eigen kinderen dat het hart met wrevel vervult, maar het feit dat Lea wél kinderen bezit, vervult haar hart met toorn. Hoe vaak zien we dit in het leven van een mens. Iets te missen wat andere bezitten, valt ons vaak zeer zwaar.

De jaloesheid van Rachel bereikt zulk een hoogte, dat ze haar man een dwaze eis stelt: 'Geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood.' Ze zegt als het ware tegen Jakob: 'Zorg dat ik kinderen krijg, anders wil

© 2015 Den Hertog B.V., Houten
ISBN 978 90 331 2717 5
www.uitgeverijdenhertog.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ik niet langer leven.' Wat durft een mens al niet te zeggen en wat staan wij er toch weinig bij stil dat de Heere alles hoort. Is het in dit verband niet opmerkelijk dat juist het ter wereld brengen van haar tweede zoon Benjamin oorzaak van haar dood is?

De onredelijke eis van Rachel doet Jakob in toorn ontsteken, zodat hij zegt: 'Ben ik dan in plaats van God, Die de vrucht des buiks van u geweerd heeft?'

Jakob wil zeggen: Als God u de kinderzegen onthoudt, hoe zal ik u deze dan kunnen geven? Dit antwoord bevat wel de waarheid, maar het ontspringt niet uit de bron van liefde. Hoe voortreffelijker zou het geweest zijn, wanneer Jakob, gelijk als zijn vader Izak, de Heere gebeden had in tegenwoordigheid van zijn vrouw. Ware dat zo geweest, dan had hij ook zeker de dienstmaagd Bilha niet genomen om alzo Rachel zaad te verwekken. Nee, een toornig gemoed heeft geen kracht om de zonden weerstand te bieden.

We lezen dat Bilha Jakob een zoon baarde en Rachel hem de naam Dan geeft, alsof het háár kind is. Ze wil met deze naam tot uitdrukking brengen dat God haar recht heeft gedaan. Nee, het ontbreekt Rachel niet aan schone en godsdienstige woorden. Dit zien we ook bij de geboorte van de tweede zoon die Bilha baart en die ze de naam van Naftali geeft, hetwelk *worsteling* betekent. Want, zegt Rachel, 'Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld, ook heb ik de overhand gehad.'

Maar wat een ontzettende tegenstelling met de werkelijkheid. Rachel openbaart zich als rechthebbende. En welk een onderscheid is het of de Heere ons dan gaven schenkt uit Zijn linkerhand of uit Zijn rechterhand, in Zijn toorn of in Zijn gunst. De vraag kan gesteld worden: waar kunt ge dit dan aan zien? Wel, geliefden, dat blijkt uit de uitwerking die zij heeft op het hart. Zij verootmoedigt zich of zij verheft zich. Welk een onderscheid tussen Rachel en een Hanna, van wie we lezen dat zij haar ziel als een onvruchtbare in zichzelf uitgoot voor het aangezicht van God. Maar zie, hoe kennelijk wordt in deze geschiedenis het woord van Psalm 103 vervuld: 'Hij handelt nooit met ons naar onze zonden.' We lezen in vers 22: 'God dacht ook aan Rachel, en God verhoorde haar en opende haar

baarmoeder.' Toen alle hoop van 's mensenkant vergaan was, betoonde God dat Zijn wegen hoger zijn dan onze wegen. De grondwet van Gods Koninkrijk is: door lijden tot heerlijkheid. Zoekt een mens vanuit zichzelf altijd middelen te gebruiken die hem de meeste kans van slagen biedt, de Heere betoont in het leven van Zijn Kerk dat Hij hen door de weg van het kruis naar de kroon voert.

We lezen: 'God verhoorde Rachel.' Hieruit blijkt dat haar zoon Jozef een zoon des gebeds is, een geschenk van de hemel. Hadden we daar maar eens meer erg in, dat een biddend volk profijtelijker is dan een vertoornd volk. Het gebed wordt wel een hefboom genoemd om de hemel te openen. Rachel ontvangt op haar gebed een zoon. 'En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: de HEERE voege mij een andere zoon daartoe.'

Gelijk Jozef op het gebed geboren werd, zo is ook de Meerdere van Jozef op het gebed geboren. Daar horen we de Kerk van het Oude Verbond uitroepen: 'Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt.' Hoe hebben de gelovigen van het Oude Testament uitgezien naar de komst van Christus in het vlees. En zie, toen alle menselijke verwachting was afgesneden, heeft God Zijn Zoon gezonden, geworden uit een vrouw. Zo gaat het vandaag nog. Christus zal alleen in de weg van het gebed benodigd, gekend, geëigend en verheerlijkt in het hart worden. Daarom is ook het ontdekkend werk van Gods Geest zo nodig. Door deze weg wordt de grootheid van onze schuld verstaan; de eis van Gods gericht, de vloek der wet, maar ook de totale onmogelijkheid van 's mensenkant. Daar wordt de bede geboren: 'Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen?' (Zondag 5, Heidelbergse Catechismus).

In elke stand van het genadeleven zal alleen in de weg van het gebed Christus in de armen van het geloof worden gelegd.

We zien dus Jozef reeds bij zijn geboorte als een type van Christus; een geschenk van de hemel.

Maar hoeveel te meer gaat Christus Jozef te boven. Welk een Geschenk is Hij, wanneer een arme zondaar Hem door het geloof mag aanschouwen, ja, wat meer is: door het geloof in zijn armen mag nemen met een Simeon.

Daar zingt de ziel in verwondering van deze meerdere Jozef: 'O dierbaar Kind, o stof van vreugd, Geschenk van 't Alvermogen.'

Geliefden, ziet u zó uit naar Zijn komst in het hart, gelijk een Rachel uitzag naar de geboorte van Jozef? Weet dat niet *om* uw gebed, maar *op* uw gebed uw gemis vervuld zal worden. De Heere werkt door de onmogelijkheid heen. Hij vervult uw begeerte niet op uw tijd en uw wijze, maar op Zijn tijd en naar Zijn raad.

De psalmdichter roept dezulken toe: 'Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven; nooddruftigen veracht Zijn goedheid niet. Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven.' Zodat ook aan u vervuld worde, gelijk als bij Rachel: 'Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God.'

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God; sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.



DS. J. MIJNDERS

Met eer en heerlijkheid gekroond

In deze meditaties wordt op indringende wijze het leven van Jozef getekend. We lezen van zijn strijd en moeite, maar ook van zijn verlossing uit de gevangenis en hoe hij met eer en heerlijkheid bekleed werd als onderkoning van Egypte. Hij was het middel in Gods hand om velen in het leven te behouden.

In de geschiedenis van Jozef liggen veel geestelijke lessen voor Gods kinderen, maar ook waarschuwendes lessen voor hen die hun heil buiten Christus zoeken. Met ernst en bewogenheid klinkt de boodschap van Wet en Evangelie.

Steeds wordt in de meditaties heengewezen naar de meerdere Jozef, van Wie het in het bijzonder geldt wat de apostel schreef:
'Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond.'

DS. J. MIJNDERS (1921) WERD IN 1970 PREDIKANT
VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE RIJSSEN
(ZUIDERKERK). DAARNA DIENDE HIJ DE GEMEENTEN
RIDDERKERK EN VEENENDAAL.
IN 1991 GING HIJ MET EMERITAAT.



Den Hertog uitgeverij