

Wil je meer weten over het nieuwe leven dat God
aan mensen wil geven? Lees dan in de Bijbel.

ER LIGT EEN GRATIS BIJBEL
VOOR JE KLAAR.

Herfst.
HET BLAD VALT AF!

Herfst.

HET BLAD VALT AF!

Ken je dat kinderliedje nog? 'Herfst, herfst wat heb je te koop? Honderduizend bladeren op een hoop!' De herfst is een prachtige tijd. Het groene blad van de bomen verandert in een vuurzee van gele, oranje en rode bladeren. Wat kunnen we daarvan genieten, vooral als de zon er op schijnt.

Maar er is meer. De herfst vertelt ons ook dat het blad van de bomen afvalt en de warme zomer overgaat in de koude winter. Wat kan dat snel gaan als de eerste vorst zich aandient en een herfststorm over het land raast. Dan knakken de bloemen om en worden de bladeren van de bomen afgerukt. De herfst vertelt ons: het leven duurt maar even, het leven gaat voorbij!

BLOEM

Dat lezen we ook in de Bijbel, het boek van God. Daarin wordt ons leven vergeleken met een bloem. Een bloem die prachtig bloeit en pronkt op het veld. Totdat de wind over het land blaast. Dan knakt de stengel en de schoonheid van de bloem verdwijnt. Na een korte tijd weet je niet eens meer waar deze bloem stond.

Zo is het ook met ons leven. Een periode kan ons leven er krachtig, mooi en goed uitzien. De lentetijd van ons kinderleven gaat over in de zomertijd en het geluk lacht ons misschien wel toe. We lijken heel wat te zijn! Totdat de herfststorm komt en 'de steel' van ons leven - soms onverwachts - knakt. Dan is onze schoonheid voorbij, ons leven stopt.

Maar stopt het dan ook echt? Wat is nu het doel van het leven hier op aarde? Zal het als wij sterven ook echt voorbij zijn? De Bijbel geeft antwoord op deze vragen. Daarin lezen we dat ons leven op aarde voorbij gaat, maar uiteindelijk zonder einde is. Ons dode lichaam zal weer tot leven komen. Dan krijgen we onze eindeloze bestemming. Er zijn twee mogelijkheden: Eeuwig met God, dat is het ware geluk. Of eeuwig zonder God, dat is het volstrekte ongeluk. Vanwege onze zonden, namelijk dat we niet doen wat God van ons vraagt, leven we zonder Hem. Maar dat kan God veranderen. In de Bijbel lezen we over Jezus, Hij is de Zoon van God. Zonder begin en zonder einde. Hij is de Weg terug tot God. De stengel van Jezus' leven is door de storm van de dood wel geknakt. Maar Hij is weer opgestaan uit de dood! Als eerste van alle eindeloos gelukkigen! Jezus zegt van hen:

'EN DIT IS HET EEUWIGE LEVEN, DAT ZIJ U KENNEN, DE ENIGE WAARACHTIGE GOD, EN JEZUS CHRISTUS, DIE GIJ GEZONDEN HEBT.'

Uit de Bijbel, Johannes 17 vers 3