



WWW.BIJBELCENTRUM.NL

Wilt u meer weten over Hemelvaart en Pinksteren? Of heeft u vragen over het christelijk geloof? We komen graag met u in gesprek!

Oproep: ook voor u en jou!

Misschien vraagt u zich ook wel af wat dit te betekenen heeft. Lees dan in de Bijbel over Wie God is, wat Hij van ons vraagt en Wie Hij voor mensen wil zijn. En lees over Jezus, Die gekomen is om mensen die zich van God afgekeerd hebben weer op te zoeken en echt gelukkig te maken.

Of verwijst u Jezus' hemelvaart en de komst van de Heilige Geest naar het rijk der fabelen? Dan staat u aan de kant van de spotters tijdens het Pinksterfeest. Maar zelfs dan komt deze oproep tot u: 'Bekeert u, keer terug tot God, en geloof het Evangelie!'



Hemelvaart en Pinksteren



Hemelvaart en Pinksteren

Het is druk in Jeruzalem. Uit alle delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten zijn Joden bijeengekomen om het feest van de eerstelingen te vieren. Dat is het feest waarop de eerste oogst geofferd wordt aan God, om Hem te danken dat Hij ervoor heeft gezorgd dat er weer geoogst kon worden, dat er weer voedsel is.

Trooster

De leerlingen van Jezus en enkele andere gelovigen zijn bij elkaar. Het is tien dagen geleden dat hun Meester hen verliet. Hij is teruggegaan naar Zijn Vader in de hemel; de hemelvaart. Maar, zo had Hij hun verzekerd, in Zijn plaats zou de Trooster komen. De Heilige Geest. En daar bidden ze om. Om de komst van de Heilige Geest.

“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”

Uit de Bijbel, boek Handelingen, hoofdstuk 2 vers 4

De mensen die nu vol zijn van de Heilige Geest gaan naar buiten en verkondigen het Evangelie in allerlei talen. Het Evangelie is Gods verlossende boodschap voor mensen. De boodschap dat de verbroken verhouding tussen God en ons weer hersteld kan worden door Zijn Zoon Jezus.

Eigen taal

De menigte verbaast zich, want iedereen hoort hen in zijn of haar moedertaal spreken. ‘Zijn dat niet allemaal Galileeërs?’ vragen zij zich af. ‘Hoe kan het dan dat wij hen in onze eigen taal over de grote daden van God horen spreken? Wat heeft dit te betekenen?’ Maar anderen spotten: ‘Ze zijn vast dronken!’

“Het Evangelie is Gods verlossende boodschap voor mensen.”

Ontdekking

Petrus, een van de leerlingen van Jezus, neemt het woord en houdt een lange toespraak waarin de komst van Jezus naar deze aarde en Zijn opstanding uit de dood centraal staan. Jezus is dé Eersteling, de eerste Die is opgestaan uit de dood. Petrus legt uit dat al deze gebeurtenissen al aangekondigd waren. Hij maant de menigte zich tot Jezus te keren om vergeving van zonden te krijgen. Vergeving van alle slechte dingen die we stiekem denken, hardop zeggen en vaak ook doen. Uit de menigte komt een vraag: “Hoe?” Petrus antwoordt: “Keer u af van uw huidige verkeerde leven, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen.” Drieduizend mensen worden door de Heilige Geest overtuigd en geven gehoor aan deze oproep. Zij worden dezelfde dag nog gedoopt.

