



Goede Paasdagen

**'IK BEN DE
OPSTANDING
EN HET LEVEN'**

Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 11, vers 25

Goede Vrijdag en Pasen

“Wat zoeken jullie de Levende bij de doden?” vraagt de engel aan de verbaasde vrouwen bij het graf van Jezus. De vrijdag ervoor is Jezus gestorven aan het kruis en nu zijn ze gekomen om het dode lichaam te verzorgen, maar het graf is leeg! ‘Ongelooflijk!’, dat vinden deze vrouwen ook. Pas als Jezus Zelf aan hen verschijnt, kunnen ze er niet meer omheen: Jezus leeft! Eerst kónden ze het niet geloven en nu móeten ze het wel geloven.

Met Pasen vieren christenen wereldwijd dat Jezus opstond uit de dood. Op Goede Vrijdag gaf Hij Zijn leven als plaatsvervangend offer voor alle mensen die in Hem (zullen) geloven. Pasen vertelt ons dat er door Jezus’ opstanding uit de dood weer hoop is voor mensen die God vaarwel hebben gezegd. Hij spoort ook u aan: zoek het leven bij Mij. Eeuwig leven!

Waar kunt u (meer) over Jezus horen?

In de Bijbel, het boek van God, staat alles over Jezus beschreven. Daarnaast wordt in de kerk de boodschap over Jezus uitgelegd en ook het Paasfeest gevierd. Iedereen is welkom.

Iedereen is welkom!



Komt u ook
naar één van onze
diensten/samenkomsten?
We luisteren graag samen
met u naar het
Paasevangelie!

WAAR EN WANNEER?

