

Pinksteren



**JEZUS ZEGT:
'MIJN VREDE
GEEF IK U'**

Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 14, vers 27



Pinksteren

Plotseling is op het tempelplein het geluid van een krachtige wervelwind te horen. Tegelijk zijn vlammen op de hoofden van twaalf mannen te zien. Zij vertellen in allerlei verschillende talen de grote werken van God. Verbazingwekkend!

Dat is ook de reactie van de aanwezigen op het tempelplein. Het wordt onrustig. Vol twijfel zeggen ze tegen elkaar: deze mannen komen toch uit Galilea? Hoe kan het dat wij ze in onze moedertaal horen spreken? Anderen beginnen te spotten: ze zijn vast dronken. Maar één van de twaalf mannen legt uit wat er gebeurd is: de Heilige Geest is gekomen, zoals Jezus beloofd had.

Met Pinksteren vieren christenen wereldwijd de komst van de Heilige Geest. Hij is gekomen om over heel de wereld mensen te overtuigen van hun zonde: hun vijandschap tegen God omdat ze niet in Hem geloofd hebben. Maar ook van de verlossing hiervan door Jezus Christus en van het uiteindelijke oordeel als Jezus terugkomt op de aarde.



Toen deze boodschap tijdens het Pinksterfeest klonk, werden mensen innerlijk verslagen en zeiden: Wat moeten wij doen om zalig, echt gelukkig, te worden? Bekeer u, geloof in de Heere Jezus en laat u dopen! luidde het antwoord. Drieduizend mensen gaven hieraan gehoor. Nu komt dezelfde boodschap ook tot u.

Waar kunt u (meer) over het Pinksterfeest horen?

In de Bijbel, het boek van God, staat alles over Pinksteren beschreven. Daarnaast wordt in de kerk de boodschap over God, Jezus en de Heilige Geest uitgelegd en ook het Pinksterfeest gevierd.

Iedereen is welkom!

WAAR EN WANNEER?



Komt u ook naar één van onze diensten/samenkomsten? We luisteren graag samen met u naar de Pinksterboodschap!

