

WAAR EN WANNEER?

Komt u ook
naar één van onze
diensten/samenkomsten?
We vieren het kerstfeest
graag samen
met u!

WWW.BIJBELCENTRUM.NL

WANT EEN **KIND**
IS ONS GEBOREN,
EEN **ZOON**
IS ONS GEGEVEN

JESAJA 9:5a

VREDEVORST

De Kerstperiode is weer aangebroken.

We spreken af met familie en vrienden. Eten uitgebreid met elkaar (denken we ook aan onze eenzame buurvrouw?) en steken gezellig een kaarsje aan. Het is ook de tijd dat wereldleiders weer spreken over 'vrede op aarde'. Want dat willen we allemaal. Toch?

Ja, diep van binnen weten we wel dat we die oorlogszuchtige aard van de mens er maar niet uit lijken te krijgen. In het groot, als we met de hand voor onze mond de drama's zien die zich afspelen op het wereldtoneel. Maar ook in het klein. Pesten op de werkvloer, burenruzies, familievetes, vechtscheidingen... Hoe komt dat? We zingen al eeuwen over vrede op aarde, en toch lijkt het er nooit van te komen.

Sinds de eerste mensen bewust tegen God zijn ingegaan, is de hele mensheid gevangen in de

macht van het kwaad: de zonde. Dat wil zeggen dat ons denken, spreken, doen én laten niet meer is zoals God ons heeft bedoeld en gemaakt. De gevolgen hiervan zien we aan alle ellende om ons heen en aan de zorgen die we hebben in ons eigen leven.

Maar dan het wonder van Kerst: God werd Mens. Door dit Kind Jezus, de Vredevorst, kan de relatie tussen God en de mens weer hersteld worden. Dan ervaar je pas echt vrede. Dat geldt ook voor de relatie tussen mensen onderling. Hier op aarde gedeeltelijk, maar straks in de hemel is er volmaakte vrede tussen God en mensen, zonder einde!

Meer weten?

Bent u ook op zoek naar echte vrede?

In de Bijbel, het boek van God, staat alles over Jezus beschreven. Hij is de Vredevorst. Lees in de Bijbel en bid of Hij ook uw hart wil vervullen met de vrede van God. Die vrede is onbevattelijk groot! Daarnaast wordt in de kerk de boodschap van Jezus uitgelegd en Zijn komst gevierd.

HARTELIJK WELKOM!