

**WAAR EN WANNEER?**

Komt u ook  
naar één van onze  
diensten/samenkomsten?  
We vieren het Paasfeest  
graag samen  
met u!

**WWW. BIJBELCENTRUM.NL**  
**WWW.ONLINEBIJBELCURSUS.NL**

DIE IN **DE ZOON**

GELOOFT, DIE

HEEFT HET

EEUWIGE LEVEN

**JOHANNES 3:36**

**LEVENSVORST**

Hoe oud bent u? Een vraag die we allemaal kennen. Onze leeftijd vertelt of we jong, al wat ouder of zelfs heel oud zijn. Tegelijk is leeftijd een gevoelig begrip. We willen vaak wel oud worden, maar niet oud zijn. Leeftijd is ook relatief. Ziekte en zelfs de dood zijn -ingrijpend genoeg- niet aan leeftijd gebonden. Laten we eerlijk zijn: onze leeftijd vertelt ons dat we kwetsbare, nietige mensen zijn. We hebben het leven niet in eigen hand. Er komt een einde aan. 'Gelukkig maar', denkt de één, terwijl de ander zich afvraagt: 'Is er meer na dit leven?'

De Bijbel, het boek van God, beantwoordt deze vraag. Daarin lezen we dat God de Oorsprong van het leven is. Hij maakte de eerste mensen, Adam en Eva, en gaf hen een leven zonder einde. Leeftijd speelde voor hen geen rol. Maar toen werd alles anders: Adam en Eva kwamen in opstand tegen de levende God. Door dit kwaad kwam de dood in de wereld. Een verschrikkelijke werkelijkheid waar wij allen de gevolgen van ervaren.

Maar gelukkig, daar stopt het niet. God is de God van het léven. Hij zond Zijn Zoon. Jezus kwam om de dood te overwinnen en een leven zonder einde te schenken aan allen die in Hem geloven. Hij stierf aan het kruis en stond na drie dagen op uit de dood. Jezus leeft. Hij is de Koning van het Leven, de Levensvorst. Door Hem is er hoop! Want:

**Die de Zoon (Jezus) heeft (kent en in Hem gelooft), die heeft hét leven, (maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.**

*(Bijbel, boek 1 Johannes, hoofdstuk 5, vers 12)*

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus uit de dood gevierd en in de kerk wordt deze boodschap van hoop verder uitgelegd.

**HARTELIJK WELKOM!**