



**ERE ZIJ GOD**

*in de*  
hoogste hemelen, en

**VREDE OP AARDE,**

*in de*  
mensen een welbehagen.

**Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.**

*Bijbel, Lukas 2, vers 14*

Met dit lied maakten de engelen bekend dat Jezus, Gods Zoon, was geboren. Hij kwam om vrede te brengen. Onze voorouders, Adam en Eva, besloten namelijk om hun eigen weg te gaan. Om niet naar God te luisteren. En ook nu gooien velen de deur naar Hem dicht: 'Wat heb ik met God te maken? Ik leef mijn leven zoals ik dat wil.' Maar God stuurde Zijn eigen Zoon om het weer goed te maken. Wat een liefde! Dat is het wonder van Kerst.

**Lees in de Bijbel hoe ook jij deze vrede kunt krijgen.**