

Want de

**ZOON**

*des mensen*

is gekomen,  
om te zoeken en

**ZALIG**

*te maken,*

dat verloren was.

**Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.**

*Bijbel, Lukas 19, vers 10*

Als je iets waardevols kwijt bent, ga je op zoek. Je rust niet voordat je het hebt gevonden.

Ook wij zijn kwijtgeraakt. Weggelopen eigenlijk. Wij hebben God, onze Maker, verlaten. We denken dat we daardoor beter af zijn, maar dat is niet zo. De Bijbel noemt mensen zonder God: 'verloren'. Met Kerst werd Jezus (de Zoon des mensen) geboren. Hij kwam om al die mensen die bij God horen weer op te zoeken en terug te brengen. Om ze zalig, écht gelukkig, te maken.

**Lees de Bijbel en bid of God ook jou zalig wil maken.**