



**ERE ZIJ GOD**

*in de*

hoogste hemelen, en

**VREDE OP AARDE,**

*in de*

mensen een welbehagen.

**Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.**

*Bijbel, Lukas 2, vers 14*

Met dit lied maakten de engelen bekend dat Jezus, Gods Zoon, was geboren. Hij kwam om vrede te brengen. Onze voorouders, Adam en Eva, besloten namelijk om hun eigen weg te gaan. Om niet naar God te luisteren. En ook nu gooien velen de deur naar Hem dicht: 'Wat heb ik met God te maken? Ik leef mijn leven zoals ik dat wil.' Maar God stuurde Zijn eigen Zoon om het weer goed te maken. Wat een liefde! Dat is het wonder van Kerst.

**Lees in de Bijbel hoe ook jij deze vrede kunt krijgen.**



Zie, de maagd zal  
zwanger worden,

*en een*

**ZOON**

baren, en gij zult

**ZIJN NAAM**

*heten*

**EMMANUËL**

**Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.**

*Bijbel, Mattheus 1, vers 23*

Met Kerst vieren christenen dat Jezus is geboren.

Maar waarom is iets dat zo lang geleden is gebeurd nu nog zo belangrijk?

Je leest het in de Bijbel: God met ons. Dat is wat de komst van Jezus naar deze aarde eigenlijk betekent.

Wij willen vaak liever zónder God. We hebben Hem niet nodig, denken we.

Maar God wil mét ons zijn. Ook nu, ruim 2000 jaar later. Dat is het wonder van Kerst.

**Lees in de Bijbel hoe God ook jou roept om terug te keren tot Hem.**



Namelijk dat u heden  
geboren is de

**ZALIGMAKER**

*welke is*

**CHRISTUS,**

de Heere,  
in de stad Davids.



**Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.**

*Bijbel, Lukas 2, vers 11*

Kerst. Een paar vrije dagen en gezelligheid. Een kerkdienst? Nee, die tijd is voorbij. Vroeger ging je nog wel. Maar zonder kerk en God gaat het eigenlijk ook prima. Geniet van het leven, het duurt maar even! Natuurlijk, ieder huis heeft zijn kruis. En inderdaad, sommige dingen zijn wel erg zwaar om te dragen. Dan knaagt het soms vanbinnen: is dit het nu..? En wat als ik sterf?

**Herkenbaar? Sta dan deze Kerst eens een moment stil en bedenk dat God Zijn eigen Zoon heeft gestuurd om mensen zalig (écht gelukkig) te maken. Niet door tijdelijke oplossingen, maar door een vreugde die je leven compleet verandert. Dan geniet je pas echt van het leven. Niet voor even, maar voor eeuwig.**



...en ziet,

**DE STER,**

ging hun voor,  
totdat zij kwam en  
stond boven de plaats,

*waar het*

**KINDEKE**

*was*

**...en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeke was.**

*Bijbel, Mattheus 2, vers 9*

Daar stonden ze dan. Wijze mannen uit het oosten.

Dagen, misschien wel weken, gereisd om de

pasgeboren Jezus te kunnen zien. Het was een

opmerkelijk kraambezoek. De ouders kenden ze

niet, de locatie evenmin. De ster, die zij in het oosten

gezien hadden, bracht hen op de juiste plek. Bij

Jezus.

Wat is de richtingwijzer in jouw leven? Wie bepaalt

waar je heen gaat en wat je doet? Misschien denk

je geen richtingwijzer nodig te hebben. Maar dan

kom je uiteindelijk op een doodlopende weg steeds

verder bij God vandaan.

**Lees de Bijbel en laat die je richtingwijzer zijn om  
-net als de wijzen- het Kind te vinden.**



Want de

**ZOON**

*des mensen*

is gekomen,  
om te zoeken en

**ZALIG,**

*te maken,*

dat verloren was.

**Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.**

*Bijbel, Lukas 19, vers 10*

Als je iets waardevols kwijt bent, ga je op zoek. Je rust niet voordat je het hebt gevonden.

Ook wij zijn kwijtgeraakt. Weggelopen eigenlijk. Wij hebben God, onze Maker, verlaten. We denken dat we daardoor beter af zijn, maar dat is niet zo. De Bijbel noemt mensen zonder God: 'verloren'. Met Kerst werd Jezus (de Zoon des mensen) geboren. Hij kwam om al die mensen die bij God horen weer op te zoeken en terug te brengen. Om ze zalig, écht gelukkig, te maken.

**Lees de Bijbel en bid of God ook jou zalig wil maken.**