

LIJDEN IN DE BIJBEL

We leven dus met elkaar in een wereld waar-in het lijden als een realiteit aanwezig is. In de 'grote' wereld, maar ook in de 'kleine' wereld van ons eigen leven. De aangrijpende werkelijkheid van het lijden is niet te ontvluchten; vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Wat kan dat moeilijk zijn! De Bijbel ontwijkt de vraag over het lijden dan ook niet. We lezen in de Bijbel heel vaak dat mensen worstelen met waarom-vragen, worstelen met het lijden, worstelen om God te begrijpen. We lezen in de Bijbel ook dat mensen antwoorden krijgen op hun vragen, soms heel andere antwoorden dan ze hadden verwacht. De grootste nood van de mens is namelijk niet het lijden dat het gevolg is van de zonde ('zonde' is het kwaad dat door de ongehoorzaamheid van de mens in de wereld is gebracht), maar de zonde zelf. De zonde maakt namelijk scheiding tussen God en ons.

GODS ANTWOORD OP ONS LIJDEN

C.S. Lewis, een bekende christelijke schrijver, noemt het lijden 'Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden'. God wil namelijk niet dat we zonder Hem doorleven. Want als we dat doen, zullen we ervaren dat het lijden dat ons ten deel valt nadat we gestorven zijn, oneindig veel erger is dan het lijden dat we nu ervaren. Om dat

te voorkomen, zond Hij Zijn Zoon Jezus. Terwijl wij misschien wel met gebalde vuisten naar de hemel staan en God ter verantwoording roepen voor het kwaad -dat wij mensen uiteindelijk zelf in de wereld gebracht hebben- zorgt God voor redding. Hij maakte een nieuwe overeenkomst tussen God en mens. Jezus Christus kwam naar de aarde om te lijden en te sterven, om aan de voorwaarden van dat nieuwe verbond te voldoen en het kwaad voor altijd te overwinnen. Hij kwam om allen die in Hem geloven te verlossen en het eeuwige leven te geven. Eenmaal zal Jezus namelijk terugkomen op deze wereld, en dan is er sprake van het nieuwe begin. Hij zal al hun tranen afwissen, de dood zal er niet meer zijn, evenmin als rouw of geklaag. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid zal wonen.

Waarom is dat nu nog niet zo? Waarom wacht God -in onze ogen- zo lang? In de Bijbel staat 'De Heere vertraagt de belofte niet (...), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.' (Bijbel, boek 2 Petrus, hfdst 3, vers 9).

Dat is ten diepste Gods liefdevolle antwoord op ons lijden.

In gesprek over...

GOD EN HET LIJDEN

Wil je meer weten over God en het christelijk geloof?

Kijk op www.bijbelcentrum.nl
voor meer informatie en
vraag een gratis Bijbel aan.
Ook kun je een cursus
volgen over de Bijbel via
www.onlinebijbelcursus.nl.

ALS GOD BESTAAT, WAAROM IS
ER DAN KWAAD IN DE WERELD?

www.bijbelcentrum.nl
www.onlinebijbelcursus.nl

ALS GOD BESTAAT, WAAROM IS ER DAN KWAAD IN DE WERELD?

Wat zou het mooi zijn als er geen lijden was. Geen honger, geen natuurrampen, geen oorlogen. Wat zou het ook mooi zijn als er geen ziekte was en er geen mensen stierven.

Maar de werkelijkheid is zo anders. We horen van allerlei lijden in de wereld en we komen er ook in ons eigen leven mee in aanraking. De vraag naar het waarom van het lijden en de aanwezigheid van het kwaad in de wereld, is er één die mensen erg kan bezighouden. Voor sommigen is dit zelfs de reden om het bestaan van God te ontkennen, want 'een goede en almachtige God zou al dit lijden toch niet toelaten?'

De Bijbel vertelt ons dat God de almachtige Schepper is van deze wereld. Dat zou voor veel mensen een mooie boodschap zijn om in te geloven, ware het niet dat er zo veel lijden is. Het is voor hen daardoor onmogelijk in het bestaan van een almachtige en goede God te geloven. Misschien geldt dat voor jou ook wel.

VAAK GAAT DE REDENATIE ALS VOLGT:

Als God almachtig is, kán Hij al het kwaad voorkomen

Als God goed is, wil Hij al het kwaad voorkomen

Dus: Als God almachtig en goed is, zou er geen kwaad zijn

Er is wel kwaad

Dus: er is geen almachtige en goede God
Maar kun je dat zo makkelijk concluderen?

1. DE OORSPRONG VAN HET KWAAD EN HET LIJDEN

In de eerste plaats kijken wij vaak de verkeerde kant op als het gaat over de oorsprong van het kwaad en het lijden. God heeft de wereld en de mens goed geschapen, en met een vrije wil. God sloot ook een overeenkomst met de mens: als hij niet at van een bepaalde boom, de Boom van de kennis van goed en kwaad, zou hij het eeuwige leven krijgen. Maar door dit verbond te verbreken en zich van God af te keren, hebben onze voorouders het kwaad (en daarmee het lijden dat daaraan verbonden is) in de wereld gebracht. De mens staat dus zélf aan de oorsprong van het kwaad in de wereld en daarmee ook aan alle ellende die daar het gevolg van is.

2. WIJ KUNNEN GOD NIET BEGRIJPEN

Ten tweede vinden wij het moeilijk om het lijden te rijmen met het bestaan van een liefdevolle God. Maar, interpreteren we 'liefde' dan niet te oppervlakkig? Want dat God goed is en vol van liefde, wil niet zeggen dat Hij alle lijden zal voorkomen. Een liefdevolle ouder zal ook enig lijden voor zijn kind accepteren om er groter kwaad mee te voorkomen. Dat God lijden toelaat, is dus niet per definitie liefdeloos of zinloos. Want wanneer wij de zin van het lijden niet kunnen doorgronden, wil dat niet zeggen dat het geen zin hééft. Als God inderdaad almachtig en alwetend is, hoe zouden wij -schepselen met beperkte macht en kennis- Hem dan na kunnen rekenen? Zeker, dit antwoord kan makkelijk op onbegrip rekenen als we bedenken wat voor vreselijke dingen er gebeuren in onze wereld. Maar -hoe begrijpelijk ook- dan reageren we opnieuw vanuit een beperkt verstand en gebrek aan vermogen om alles te doorgronden.

3. WAT ALS GOD ALTIJD INGRIJPT?

Daarnaast weten wij ook niet zo goed wat wij doen als we God zouden bevelen om telkens in te grijpen daar waar lijden op de loer ligt. Want waar eindigt dat? Machines zouden regelmatig moeten stoppen of juist harder gaan, mensen zouden tegengehouden moeten worden. Zelfs slechte gedachten die in ons opkomen (en aan de daden voorafgaan) zouden dan al voorkomen moeten worden. Kortom, al snel zouden we op het punt komen dat we God vragen om álle kwaad te voorkomen. Niets zou meer zeker zijn in de wereld; natuurwetten functioneren niet meer en onze vrijheid en verantwoordelijkheid zouden verdwenen zijn.

Dat God de materie kan veranderen -en dat soms ook doet- zodat er dingen gebeuren die wij wonderen noemen, maakt deel uit van het christelijk geloof; maar het idee van een stabiele wereld vereist dat zulke gebeurtenissen zeldzaam zijn.

Mensen zullen altijd vragen waarom God het lijden toelaat, tenzij de wereld (en wij-zelf!) volmaakt zijn, zodat er geen enkele vorm van lijden meer is. Dat is nu juist wat christenen geloven: wij mensen zijn niet volmaakt en daarom ziet de schepping reikhalzend uit naar de dag waarop zij voor altijd verlost zal zijn van het kwaad en het lijden.