

zuchtten onder de zonden en de gevolgen van de zonden. Hij verlost mensen van het kwaad en bracht ze terug bij God, de Bron van al het leven. Jezus is het antwoord van God op alle pijn, lijden en moeite die de zonde teweeg heeft gebracht. Maar het gaat nog dieper: Hij is het antwoord op de zonde zelf. De zonde brengt de dood, maar Jezus brengt het leven. Betekent dit dat je niet zult sterven of dat je nooit meer moeilijke dingen mee zult maken? Nee, dat niet. Het betekent wel, dat Hij bij je is en voor je zorgt, ook in alle moeite en verdriet. En dat je na je sterven voor eeuwig met Hem in de hemel mag zijn.

Elk mens, of je jezelf nu christen noemt of niet, zal eenmaal verantwoording af moeten leggen aan God over zijn of haar leven. Zonder geloof in Jezus is er geen redding. God zond Zijn Zoon naar de aarde om te lijden, te sterven en weer uit de dood op te staan voor allen die in Hem geloven. Denk aan de man in de put; wij kunnen onszelf niet verlossen. Sommigen nemen hier aanstoot aan. Het wordt arrogant en kortzichtig gevonden. Mensen zeggen dan wel dat ze Jezus een wijze Leraar vinden, maar ze wijzen Zijn opstanding en Godheid naar het rijk der fabelen. Ze scharen Hem in het rijtje van bijvoorbeeld Ghandi, Boeddha en Confucius. Maar Hij is geen betere leraar na Mohammed of Mozes. Hij is compleet anders. Hij is niet zomaar een inspirerend Persoon. Hij getuigde er Zelf van dat Hij de Zoon van God is, de Messias. Als je dat niet gelooft, maak je Hem direct tot een leugenaar. Je kunt in die zin niet neutraal tegenover Hem staan. Daarom komt de oproep om terug te keren tot God en te geloven in Zijn Zoon ook tot jou. Jezus zegt het Zelf: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.'

☰ In gesprek over...

JEZUS

**Wil je meer weten
over de Bijbel en het
christelijk geloof?**

Kijk op www.bijbelcentrum.nl
voor meer informatie en
vraag een gratis Bijbel aan.
Ook kun je een cursus
volgen over de Bijbel via
www.onlinebijbelcursus.nl.



WIE IS JEZUS?

☰ www.bijbelcentrum.nl
www.onlinebijbelcursus.nl

WIE IS JEZUS?

In de wereldgeschiedenis zijn er veel grote en belangrijke mensen aan te wijzen. Mannen en vrouwen die grote bekendheid hebben gekregen. Denk aan koningen en andere machthebbers.

Maar ook schrijvers en musici of wetenschappers. Onder de bekendste personen uit de mensheid zijn ook religieuze leiders. Zoals Boeddha en Mohammed. In deze folder gaat het over Jezus Christus. Van Hem belijden christenen dat Hij veel méér is dan de zoveelste religieuze leider; Hij is de Zoon van God.



In de Bijbel lezen we dat Jezus gezegd heeft: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Bijbel, boek Johannes, hoofdstuk 14, vers 6).

DE WEG

Jezus noemt Zichzelf de Weg. Een weg zorgt voor een verbinding tussen twee punten. Of tussen twee personen. Maar wat bedoelt Jezus als Hij Zichzelf 'de Weg' noemt? Toen God de eerste mensen had gemaakt, hadden ze Hem lief met heel hun hart en ze hadden elkaar net zo lief als zichzelf. Door hun ongehoorzaamheid en opstand tegen God (zonde), raakten ze Hem echter kwijt. De relatie werd verbroken en de situatie was vanuit de mens gezien uitzichtloos. Maar God beloofde voor herstel te zorgen: een weg terug tot Hem. Jezus is die Weg. Niet een weg tot God, zoals je in vele andere religies tegenkomt, maar dé weg tot God. De enige weg.

Alle religieuze leiders hebben antwoord gegeven op de vraag wat de weg is om verlost, om werkelijk gelukkig, te worden. Maar geen van de grote wereldgodsdiensten - behalve het christendom - belijdt dat hun grote leider zélf de weg tot verlossing is. Het is als met iemand die in een put is gevallen. Hij kan er niet uitkomen en roept om hulp. De ene na de andere religieuze leider geeft hem opdrachten en goedbedoelde adviezen. Maar wat de man ook probeert, telkens glijdt hij weer langs de gladde wand van de put naar beneden: hij kan zichzelf niet verlossen. Jezus is heel anders, Hij daalde namelijk Zelf af in de put en redt de ongelukkige. Hij offerde Zichzelf op om mensen te redden.

Jezus wijst niet alleen de weg, Hij is de Weg.

DE WAARHEID

Jezus noemt Zichzelf ook de Waarheid. 'Waarheid' betekent letterlijk dat woorden overeenstemmen met de feiten. Iets is echt en betrouwbaar. Zo is het ook met Jezus. Jezus werd een echt mens van vlees en bloed, maar bleef God. Dit kon door Zijn bijzondere geboorte uit de maagd Maria. Maar Hij was ook een echt mens omdat Hij leefde zoals God de mens had bedoeld: volkomen goed en zonder enige zonde. Jezus kwam naar de aarde om te voldoen aan dat wat God voor ogen had toen Hij de mens maakte, maar wat in de knop gebroken was door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen. Sindsdien zijn wij niet meer vol van waarheid, maar vol van zonde. We denken, spreken en doen niet meer zoals God ons bedoeld heeft. Alleen via Jezus is herstel van de relatie tussen God en mensen mogelijk. Hij is de Weg én de Waarheid: liefdevol, oprecht, betrouwbaar en vol van genade voor allen die in Hem geloven.

HET LEVEN

Als Jezus dan de enige en betrouwbare Weg tot God is vol van waarheid en genade, wat zal Hij dan brengen? Eigenlijk is dat geen vraag meer in een wereld waar ellende en dood aan de orde van de dag zijn: dat moet het Leven zijn. Toen Jezus op aarde was, kreeg Hij de vraag of Hij Degene was waarop men wachtte; of Hij de Degene was Die God zou sturen nadat de mens God de rug had toegekeerd in het paradijs. Hij antwoordde: 'De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de armen wordt het Evangelie verkondigd.' (Bijbel, boek Mattheüs, hoofdstuk 11, vers 5) Hij bracht genezing en leven aan mensen die