

Misschien heb je hier geen boodschap aan. Of denk je juist dat je Gods liefde op een of andere manier zelf moet verdienen. Of misschien denk je wel dat jij te slecht bent om ooit nog een sprankje van Gods liefde te kunnen ontvangen. Lees dan de bovenstaande Bijbeltekst nog eens: 'een iegelijk', dat betekent: wie dan ook. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, als je in de gekruisigde Jezus gelooft, ontvang je vergeving van zonden en het eeuwige leven met Hem. Dan krijgt het kruis ook waarde voor jou.

☰ In gesprek over...

HET KRUIS

Wil je meer weten over God en het christelijk geloof?

Kijk op www.bijbelcentrum.nl
voor meer informatie en
vraag een gratis Bijbel aan.

Ook kun je een cursus
volgen over de Bijbel via
www.onlinebijbelcursus.nl.

WAT IS DE BETEKENIS VAN HET KRUIS?

☰ www.bijbelcentrum.nl
☰ www.onlinebijbelcursus.nl

WAT IS DE BETEKENIS VAN HET KRUIS?

Het kruis is wereldwijd hét symbool van het christelijk geloof.

Maar zoals wel meer gebeurt met dingen die we regelmatig zien of gebruiken, vergeten we vaak de oorspronkelijke herkomst. Slechts weinigen realiseren zich bij het zien van een kruis dat het niets minder dan een afschuwelijk martelwerktuig was met een langzame en pijnlijke dood tot gevolg. Waarom staat dit kruis symbool voor het christendom? En wat voor betekenis heeft het kruis voor christenen door alle eeuwen heen?



Het kruis neemt een centrale plaats in bij het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God. De Romeinse overheersers van die tijd gebruikten dit martelwerktuig om Jezus te doden. Hoewel Hij onschuldig was aan de aanklacht die Hem ten laste werd gelegd, onderging Jezus deze doodstraf geheel vrijwillig. Hiermee komen we bij het geheim en het belang van Jezus' kruisdood. Hij was namelijk geen zielige martelaar die willoos werd vermoord. En ook niet iemand om medelijden mee te hebben. Jezus wist heel goed wat Hem te wachten stond, sterker nog: Hij koos er bewust voor. Waarom?

KRUIS IS GRONDSLAG VERGEVING VAN ZONDEN

Jezus stierf in de eerste plaats voor de vergeving van de zonden. Door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen kwam de zonde in de wereld. God had gezegd dat dit bestraft zou worden met de dood. Sindsdien is de mensheid van God verwijderd geraakt en hebben we allemaal de aangeboren neiging om onze eigen gang te gaan en ons eigen wereldje te creëren: een leven zonder God. Maar God maakte de mens om te leven in liefde tot Hem en in harmonie met elkaar. Trots, egoïsme, oneerlijke macht, gierigheid, vijandschap en opstand hebben echter de plek ingenomen van de liefde tot God en onze naasten. We hebben er allemaal mee te maken en doen er allemaal aan mee. In het groot, of in het klein. Hierdoor maken we schuld ten opzichte van

God. En met elke zonde wordt deze schuldenberg groter. Een opeenstapeling van onbetaalde rekeningen.

Jezus is aan het kruis gestorven om al die rekeningen te betalen. Hij verving de plaats van allen die in Hem geloven. Zo draagt Jezus, Die nooit zonde heeft gedaan, de straf op de zonde en worden allen die in Hem geloven vrijgesproken.

KRUIS EN OPSTANDING VAN JEZUS IS OVERWINNING OP ZONDEN EN DOOD

Maar dat niet alleen: want na drie dagen staat Jezus op uit de dood. God wekt Jezus op als bewijs dat het geven van Zijn leven voldoende was om de straf weg te nemen. Dat viert christenen met het Paasfeest. Pasen vertelt ons dat er, door alles wat Jezus heeft gedaan, weer hoop is. Hoop voor mensen die ten dode opgeschreven waren. Jezus is uit de dood opgewekt, en allen die in Hem geloven zullen daar deel aan krijgen. Dat betekent dat zij ook zullen opstaan uit de dood en eeuwig met Hem zijn. Jezus heeft door kruis en opstanding de dood overwonnen.

KRUIS TOONT LIEFDE VAN GOD VOOR MENSEN

Bij alles wat met het kruis te maken heeft, schittert Gods liefde. Want hoewel het Zijn goed recht was om niet meer naar de mensheid om te kijken en ons aan ons lot over te laten, deed Hij dat niet. Hij stuurde zelfs Zijn eigen Zoon om mensen te redden van hun ondergang.

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.'
Bijbel, Johannes 3:16