

Met elke zonde die we doen, zeggen we eigenlijk dat we Hem niet belangrijk vinden. Hiermee maken we schuld ten opzichte van God. En met elke zonde wordt deze schuldenberg groter. Een opeenstapeling van onbetaalde rekeningen. dood. Hij ging naar de hemel en zal ook weer terugkomen. Dan zal Hij het eindoordeel vellen over degenen die dan leven én degenen die al gestorven zijn. Daarin zal Hij alles dat zij gedaan hebben mee laten wegen. Hoe dat zal zijn? Daarover lees je o.a. in het boek Openbaring. Het laatste boek van de Bijbel. Voor iedereen die in Jezus geloofd heeft, zal dit een dag zijn van grote vreugde. Maar voor iedereen die zich van Jezus heeft afgekeerd, zal dit de meest verschrikkelijke dag zijn. Daarom is het zo belangrijk om de raad van Jezus ter harte te nemen en de Bijbel te lezen en te bidden of Hij ook jouw Verlosser wil zijn.

VERLOSSING

Hoe kun je dan van de zonde verlost worden? Door goed te leven? Nee, want door de zondeval zijn we niet in staat om te leven zoals God ons had bedoeld. Netjes leven is slechts symptoombestrijding. Alleen door de aanpak van de wortel van het probleem zal er iets kunnen veranderen. Er is er maar Eén die dat kan en dat is God Zelf. Hij zond Zijn Zoon, Jezus Christus, als Mens naar deze wereld om allen die zuchten onder de zonden te verlossen. Om hen een nieuw leven te geven. In de Bijbel zegt Hij:

“Komt herwaarts (hierheen) tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht”. (Bijbel, Mattheüs 11, verzen 28-30).

☰ In gesprek over...

DE ZONDE

**Wil je meer weten
over hoe je van de zonde
bevrijd kunt worden?**

Lees dan de folder
'In gesprek over...het kruis'
Of kijk op www.bijbelcentrum.nl
voor meer informatie en
vraag een gratis Bijbel aan.
Ook kun je een cursus
volgen over de Bijbel via
www.onlinebijbelcursus.nl.



WAT IS ZONDE?

www.bijbelcentrum.nl
www.onlinebijbelcursus.nl

WAT IS ZONDE?

Als je wil weten waar het in het christelijk geloof om gaat, kun je niet om het Bijbelse begrip 'zonde' heen.

De centrale boodschap van het christelijk geloof is namelijk dat we een Redder nodig hebben die ons verlost van onze zonden. Maar wat houdt zonde dan in? En waarom is het zo belangrijk om daarvan gered te worden?

Met de uitspraak 'Hè, wat zonde!' bedoelen we vaak dat er iets vervelends is gebeurd. Als een mooie vaas kapot valt bijvoorbeeld. We vinden het jammer dat de vaas aan gruzelementen ligt en niet langer gebruikt kan worden. In de Bijbel wordt ook gesproken over 'zonde'. Betekent dat dan hetzelfde?

DOEL MISSEN

Het Bijbelse begrip 'zonde' zou je kunnen vertalen met 'doel missen'. Alleen gaat het dan niet over voorwerpen die hun doel missen, zoals een vaas die kapot valt, maar over mensen. Zonde is de breuk tussen God en de mens. Sinds deze breuk is heel de mensheid van God verwijderd geraakt en hebben we allemaal de aangeboren neiging om onze eigen gang te gaan en ons eigen wereldje te creëren: een leven zonder God.

Maar God maakte de mens om te leven in liefde tot Hem en in harmonie met elkaar. Door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen voldoen wij niet meer aan dat doel. Onze voorouders aten namelijk van de verboden vrucht en schonden hiermee de afspraak die God met hen maakte. In het christendom noemen we deze gebeurtenis: 'de zondeval'.

Dit had -en heeft- niet alleen gevolgen voor de relatie tussen God en mens, maar ook voor de relatie tussen mensen onderling: irritaties, ruzies, en zelfs moord en doodslag zijn vanaf toen aan de orde van de dag. Om over allerlei vormen van uitbuiting en vreselijk oorlogsgeweld nog maar niet te spreken. Alle ellende vindt zijn oorsprong in de zondeval, toen de mens God de rug toekeerde en het kwaad vaste voet aan de grond kreeg.

ZIEKTE

Je kan zonde vergelijken met een dodelijke ziekte. Zonde is namelijk niet alleen iets wat we doen, maar het is een toestand waar we in verkeren. Als je ziek bent, heb je vaak klachten. Bijvoorbeeld koorts of hoofdpijn. Dit zijn de gevolgen van het ziek-zijn. Wanneer je alleen de symptomen (zoals hoofdpijn en koorts) bestrijdt, is de oorzaak (de onderliggende ziekte) nog niet weggenomen. Een goede arts zal dan ook de kern van het probleem -de ziekte die de oorzaak is van de symptomen- aan willen pakken.

Zo is het ook met zonde. Wij mensen lijden allen aan de zondekwaal (oorzaak) en dat komt openbaar in ons zondige doen en laten (symptomen). Daarom moeten niet alleen volwassenen, maar ook kinderen verlost worden van de zonde. Niet

omdat een baby zondig gedrag vertoont. Helemaal niet zelfs! Maar omdat de zonde er al in zit: het is een overgeërfde kwaal waar wij allen mee worden geboren. Een ziekte die van kind op kind wordt doorgegeven en in ons leven openbaar komt.

SPIEGEL

Misschien staat deze boodschap ver van je af en vraag je je af wat dit voor jou te betekenen heeft. God wil dat je in de spiegel kijkt. De spiegel van Zijn wet. Deze is kernachtig weergegeven in de Tien Geboden (Bijbel, Exodus 20, verzen 1-17) en later in het Nieuwe Testament door Jezus samengevat: 'Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.' (Bijbel, Mattheüs 22, verzen 37-39)

Wat zie je als je in deze spiegel kijkt? Er zijn maar weinig mensen die zichzelf helemaal perfect vinden. Bijna iedereen ziet wel dat hij tekortkomingen heeft; we kunnen allemaal wel dingen opnoemen die we hebben gezegd of gedaan die niet goed waren. Zowel richting God, onze Schepper, als richting onze naasten.

Het kan zijn dat we hier onze schouders over ophalen, 'Als er een God is, zal Hij deze verkeerde daden wel door de vingers zien. Ik doe toch m'n best om goed te leven?' Of we zeggen: 'Ik ben toch ook maar een mens?'. Wat dan zoiets betekent als: 'Je kunt toch niet verwachten dat ik een perfect leven leid? En dat zal God heus wel begrijpen.'

SCHULD

Vanuit de mens geredeneerd klinkt bovenstaande niet eens zo gek. Maar, God redeneert niet vanuit de mens. Hij redeneert vanuit het doel waarvoor Hij ons geschapen heeft. Daarom is de zonde zo erg. God is heilig. En wij zijn door Hem gemaakt om ook heilig te zijn; om Hem lief te hebben met heel ons hart en onze naasten als onszelf. Daardoor krijgt God de eer van ons leven. Maar door de zonde onteren wij God.