

**WIL JE MEER WETEN OVER
HEMELVAART EN PINKSTEREN?
WELKOM IN DE KERK!**



**Het is u nut, dat ik wegga;
want indien ik niet wegga,
zo zal de Trooster
tot u niet komen**

Johannes 16 vers 7

**BIJBELCENTRUM.NL
ONLINEBIJBELCURSUS.NL**

Misschien sta jij wel met lege handen. Omdat het in je leven niet gaat zoals je had gehoopt. Je voelt je in de steek gelaten door mensen om je heen, door de omstandigheden, misschien wel door jezelf. Of je hebt alles juist helemaal voor elkaar. Huisje, boompje, beestje. Het perfecte plaatje. Alles uit het leven halen wat erin zit! Maar toch knaagt het vanbinnen: Is dit nou alles? Luister dan naar wat God zegt in de Bijbel, Zijn Woord.

HEMELVAART

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood (Pasen), verliet Hij de aarde en keerde terug naar de hemel. Zijn volgelingen waren erbij en staarden Jezus na totdat een wolk het zicht op Hem ontnam. Wat nu? Blevেন ze achter met lege handen?

PINKSTEREN

Nee, want gelukkig hield het daar niet op. Jezus had gezegd dat het nodig was dat Hij wegging omdat anders de Heilige Geest, de Trooster, niet zou komen. Er kwam dus iemand anders in Zijn plaats. Meteen na Jezus' hemelvaart verzamelden Zijn volgelingen zich in Jeruzalem om te bidden om de komst van de Heilige Geest.

En Hij kwam! Met Pinksteren, tien dagen na Hemelvaart, vulde de Heilige Geest het huis en de harten van Jezus' volgelingen en zij spraken over de grote dingen die God had gedaan. En ze vertelden eerlijk dat wij mensen ons tegen God hebben gekeerd. Dat was het grote doel van Zijn komst: mensen bekend maken Wie God is, wie ze zelf zijn en hen volgelingen maken van Jezus. Alleen al op die dag kwamen er 3000 gelovigen bij!

MAAR WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?

God heeft ons gemaakt om voor Hem te leven. Al het andere is tijdelijk en kan ons hart niet écht vervullen. Hij roept ons op om de zonde, dat is alles wat zich tegen God en onze naasten keert, weg te doen. Om onze lege handen te vouwen en te bidden of de Heilige Geest ons hart en leven wil vullen. Alleen zo krijg je een vol leven. Niet vol van de zonde of van jezelf, maar vol van geloof en liefde.

BEKIJK DE VIDEO >>

